

ALLE KLEUREN



FREINETSCHOOL
De Regenboog

4 mei 2018



INFO



Het wordt zonnig weer volgende week! De kinderen die op kamp gaan mogen allemaal zonnecrème en een pet meenemen! Na het kamp controleren jullie best de kinderen op eventuele teken.

Voor de kleuters die op school blijven ook graag een pet of hoedje voorzien! (enkel zonnecrème voor de kleuters met allergie)



AGENDA



7 tot en met 9/5 : kamp lager Hoge Rielen
10/5 : hemelvaart = GEEN SCHOOL
11/5 : brugdag = GEEN SCHOOL
14/5 : zwemmen L1A + L5A
15/5 : kinderraad



KLASSEN



De muizen - juf Elke



Ondanks de kortere week, zijn wij er allemaal weer fel ingevlogen! We bouwden met blokken en noppers en mochten kunstwerkjes aan de schildersezels maken. We deden een verstopspelletje in de klas en werkten aan het logisch redeneren van ons zaaiproces van de tuinkers. We zijn gestart aan onze Moederdagcadeautjes en die beloven weer mooi te worden voor onze lieve mama's. Gisterennamiddag zijn we met de Schildpadden naar Tuincentrum Maréchal getrokken. Met een verlanglijstje in de handen, gingen we op zoek naar onze plantjes en zaden die we graag in onze moestuin zouden oogsten. Vandaag was het dan zover: onze vangst kreeg een plekje in onze eigen moestuin! Wat zijn we trots! Nu gaan we dat goed onderhouden en verzorgen en natuurlijk zijn we heel benieuwd naar het vervolg ervan. Vandaag turnden we voor de 1ste keer weer met onze meester Bert, wat fijn dat hij terug is!

De vlinders - meester Saan



Volgende week is het zondag Moederdag. De vlinders hebben iets supermooi gemaakt. Het blijft nog wel even een geheim! Dinsdag houden de kleuters een kamp op school. Ze hoeven dan geen boterhammen mee te nemen. Het kamp gaat leuk worden! In onze klas zijn we bezig met een onderzoek over ridders en prinsessen en een onderzoek over muziekinstrumenten. Aan onze klasdeur hangt een lijst om te komen voorlezen in de klas. Heb je hiervoor zin en tijd? Dan mag je gerust je naam noteren. Alvast bedankt!

De vogeltjes - juf Tessie



Deze week hebben onze vogeltjes al enkele voorbereidingen gedaan voor de diertuin die we binnenkort gaan maken. We hebben opgezocht en gekeken in boeken welke dieren er allemaal wonen in de diertuin. Daarna hebben we beslist welke dieren we in onze diertuin willen. We moesten ook nadenken over wat we in elk hokje allemaal moeten voorzien voor elk dier. Aan het einde van de week zijn we begonnen aan onze cadeautjes voor Moederdag. Hiervoor doen we goed ons best, omdat we zoveel van onze mama's houden!

De bezige bijen - juf Isabel



We leerden over basket deze week. Linah kwam en leerde ons als een echte coach vanalles over basketten. We oefenden erop los. Wat is er veel talent in onze klas! In de klasraad werd duidelijk dat het echt wel leuk was want er kwamen heel wat pluimen voor Linah. We begonnen ook aan de cadeautjes voor onze liefste mama's. Wat kunnen we hard werken! Vandaag maakten we bij juf Lindsay nog een mini basketring.

Vinnige visjes - juf Julie



De vinnige visjes begonnen deze week aan hun cadeautje voor Moederdag, rarara, wat gaat dat zijn?! Ook maakten we kennis met enkele kikkervisjes die we van juf Tine hadden gekregen. We waren er dolblij mee! Benieuwd wanneer ze achterpootjes krijgen. We kijken er al naar uit. Verder deden we een experiment met de vulkaan van Tuur. We lieten er lava uitstromen, heel indrukwekkend! De mama van Jools kwam op donderdag voorlezen in onze klas. Ze had een erg leuk boekje bij en wij vonden dit super! Mama's, papa's,...jullie zijn allemaal welkom! Volgende week hebben wij kamp op school, dit wordt een leuke week vol met verrassende activiteiten! 14 mei gaan onze visjes zwemmen. Wij hebben het alvast op onze kalender staan!

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore



Maandag deden we een onderzoekje over de dieren die onze juf in Frankrijk had gezien. We wilden ook graag weten welk de grootste slang ter wereld was. We maakten ook lange slangen en gingen die meten in de gang. We maakten kunstwerkjes met dotpaint. Op woensdag kwam de mama van Jitske voorlezen in de klas en de papa en mama van Teo kwamen pannenkoeken bakken. We zijn ook druk bezig aan een cadeautje voor de mama's. Bas had noten bij en we moesten schatten hoeveel noten het waren, dat was moeilijk. Daarna gingen we ze tellen. We maakten ook muziek met rekjes. Gisteren staken we een kaarsje aan in de klas omdat Tuur vertelde dat er iemand gestorven was. Bijna iedereen had wel iemand in de familie die ooit gestorven was en door het kaarsje dachten we aan iedereen. Vandaag kwam de mama van Bas ook nog voorlezen in de klas. En we luisterden ook nog naar het boek van de drie paardjes. Het onderzoekje over baarden, snorren en sikken moeten we nog afwerken.

De schildpadden - meester Bart



We gingen deze week aan de slag voor Moederdag. Wat het is geworden gaan we uiteraard nog niet vertellen. De mama's zullen geduld moeten hebben tot 13 mei. We leerden deze week ook de letter 'D'. Op donderdag gingen we samen met de Muisjes winkelen voor onze moestuin. We stelden een winkellijst samen en Senne zorgde voor de betaling in de winkel. We zijn deze week ook voor de eerste keer gaan zwemmen, super leuk was dat.

De lieveheersbeestjes - juf Tine



Tijdens de rekenles leren we nu volop moeilijke oefeningen tot 20. "Brugoefeningen" zijn dat: $8 + 4$ is hetzelfde als $8 + 2 + 2 = 12$. En we gingen ook heel wat wegen: doosjes, melk, aardappelen, chips. Noah ontdekte dat iets weinig weegt als er veel lucht tussen zit. In een zakje chips zit veel lucht, dus dat weegt weinig. Tijdens taal herhalen we woorden op -ng en -nk, en leren we over samenstellingen: klim + rek = klimrek. Ook het lezen met de olifanten was weer heel leuk. Dankjewel, olijke olifanten! We snuffelden in ons onderzoeksboek, en keken met veel plezier terug naar de onderzoekjes van de voorbije maanden. We zijn nog volop in de weer met onze zonnebloemplantactie, en we gingen aan de slag voor een moederdagcadeautje. Nog even geduld, mama's! Noah bracht een spel mee waar we veel van kunnen leren: yahtzee. We leerden $5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25$. Heb je nog een vraag over het kamp? Klop maar aan bij de juf! Wie het bibliotheekboek nog niet mee terugbracht, moet dat zeker maandag doen. Ook het boekje van de juf mag je maandag terug meebrengen. Dan kan je het inruilen voor een ander. Dit weekend zitten ook de brieven voor het schoolfeest in de boekentas van je kind. Laten jullie snel weten of je kind al dan niet kan meedoen? Zo kunnen we al snel beginnen verzinnen en oefenen!

De pinguïns - meester Pieter



Vorige week vrijdag trokken we met heel de klas richting de Colruyt. We leerden prijzen vergelijken en het verschil tussen witte producten en merkproducten. In de koelcel leerden we verschillende soorten fruit en groenten kennen. Omwille van een discussie over zoete en zure appels namen we ook enkele stukken fruit mee om deze te proeven in de klas. Tot slot namen we nog enkele spulletjes mee voor onze moederdagcadeautjes en mochten we zelf scannen en betalen aan de kassa. Omdat het dinsdag geen school was, was het een korte week op school. Bij rekenen leerden we voor de eerste keer rond verhoudingen, tabellen en gingen we met verschillende weegschalen aan de slag om de kilo beter te leren kennen. Bij taal oefenden we het schrijven van woordjes in en besteedden we extra aandacht aan de doffe e. Volgende week dinsdag vertrekken we op kamp naar de Hoge Rielen, daar kijken we super hard naar uit! Maar op maandag brengen we nog een bezoekje aan de muziekklas van het middelbaar, spannend!

De duizendpootjes - juf Nathalie



We herhaalden deze week een aantal woordpakketten. We leerden ook het verschil tussen fantasie en echt gebeurd. We gingen zelf op zoek naar hoe-woorden. Bij het rekenen leerden we het dubbel en de helft en nieuwe oefeningen tot 100. We werkten aan ons moederdagcadeau en Kaat kwam langs, de stagiaire die meegaat op kamp met ons. Ook Sara van Arktos kwam voor de laatste keer langs. We bespraken wat we mee kunnen nemen van de sessies naar de klas. Tijdens vrije werktijd sloegen we spontaan aan het naaien en macrameeën.

De wasberen - meester Thomas



De wasberen hadden weer een leuke week. Tijdens de lessen rekenen oefenden we met verhoudingstabellen. Na het handelen en het tekenen op papier begonnen we met het opstellen van onze eigen tabellen. Dit deden de wasberen echt super! Tijdens de lessen taal oefenden we met bijvoeglijke naamwoorden. Zo schreven we ons eigen verhaal! Ook knutselden we deze week voor Moederdag. Dit kunnen alle mama's binnenkort bewonderen! De wasberen hebben alvast super veel zin in het kamp!

De coole kikkers - juf Barbara



Donderdag deden we een hele dag een dansworkshop. We leerden dansen, dieren nadoen, massage en andere leuke bewegingen. We mochten ook zelf een dans in elkaar steken. We vonden het heel leuk. Bij juf Mirjam maakten we een 3D-bril. We gaan ermee naar foto's kijken om te zien of hij werkt. We hebben zaadjes geplant in potjes. Er was zaad van pompoenen, courgette, zonnebloemen, stokroos, goudsbloem en Oost- Indische kers. We deden het zelf. Later gaan we ze in de echte grond planten. We hebben zelf gedichtjes gemaakt over de lente. We maken er ook nog een tekening bij. Volgende week gaan we op kamp. We gaan veel spelletjes spelen. We hebben er heel veel zin in!!! Geniet ook van Moederdag! *Groetjes van de kikkers*

De olijke olifanten - juf Elke



We hebben een spelletje ontworpen. We gaan dit maken op een speelplaat. Vandaag gingen we in het rusthuis spelletjes spelen met de bewoners. Het waren volksspelen van vroeger. We bedachten nieuwe zelfstandige onderzoekjes en verdeelden de groepjes. Van de juf kregen we een boekje. Het ging over veiligheid aan de treinen en op het perron. Er zaten leuke spelletjes in. Bij turnen hadden we een sprintles. De juf combineerde dat met een quiz. De mama van Ruby kwam voorlezen in de klas en het was een grappig boek. Nu kijken we uit naar het kamp. Femke en Yasmine

De kleurige kameleons - juf Goedele



Maandag gingen we naar de Warande. We bezochten de tentoonstelling 'Het Gouden Paviljoen'. Dat is de titel van een oud Japans verhaal over een monnik die in een klooster woont waar een verblindend mooie tempel staat. Hij is zo overdonderd door die schoonheid dat hij de tempel niet meer wil zien. Hij vernietigt de tempel. In de tentoonstelling hangen werken die verband houden met schoonheid en hoe makkelijk je ze kan vernietigen. We keken naar de werken en kozen er eentje uit dat we tijdens de workshop verwerkten tot een eigen werk. Donderdag gingen we weer op stap naar de Warande. We keken naar 'De Live Lezersshow' met liedjes over sprookjes door Dimitri Leue. We kregen na de voorstelling voor de klas ook nog het boek 'Boom-Boom over vreemden en vrienden'. De rest van de tijd deden we toetsen, legden nu echt de laatste hand aan onze moederdagteksten en –cadeau en gingen we tijdens vrije tekst aan de slag met onze ervaringen met de mensen van WZC Sint Lucia van vorige week. Volgende week zijn we op kamp. Maandag na het kamp gaan we zwemmen. Dus 14 mei zwemgerief niet vergeten!

De zotte zebra's - juf Ilse - meester Bram



De hele week stond onze klas regelmatig in het teken van een of andere feestdag die er aan komt, vlak na het kamp ... Daar moest voor geschreven, geknutseld en nog andere *ge's* gebeuren. Maandag zijn we ook opnieuw begonnen met tutorlezen met de wasberen van meester Thomas. We leerden wat bruto, netto en tarra precies betekent, wat een alliteratie eigenlijk is (zotte zebra!), keken naar een filmpje van de wereldkampioen rolstoeldansen en waren onder de indruk van de trommelaars van STOMP. En we leerden enkele Zuid-Afrikaanse woorden: verkleurmannetje, strokiesverhaal, sneesdoekie, duikweg, rekenaar, blaaskans.

kameleon, stripverhaal, zakdoek, tunnel, computer, rustpauze.

De funky monkeys - juf Ann



Deze week werkten we onze cadeautjes voor Moederdag verder af. Voor het kamp hebben er een aantal kinderen zelf een logo ontworpen om op een T-shirt te strijken. Nu heeft iedereen van de klas een eigen 'kamp T-shirt'. We kozen voor twee verschillende logo's. Eén voor de jongens en één voor de meisjes. Wij hebben er alvast héél veel zin in! Vrijdagochtend gingen we nog eens een keertje oefenen voor het fietsexamen. Zo kon iedereen nog eens de moeilijke punten inoefenen en komen we binnenkort goed voorbereid aan de start van ons fietsexamen.