

ALLE KLEUREN



FREINETSCHOOL
De Regenboog

28 september 2017



INFO



DEBATAVOND STAD TURNHOUT

Op 25 oktober organiseert GO! ouders samen met o.a. Stad Turnhout een debatavond rond motivatie en spijbelen voor ouders. Je vindt alle informatie en de inschrijvingslink hier : www.turnhout.be/inschrijving-schooluitval

VORMING VEILIG ONLINE

Dankzij deze sessie op maandagavond 2 oktober (19.30 uur in de Warande) krijg informatie en tips om kinderen en jongeren op een gepaste wijze te leren omgaan met internet en sociale media. Deelname is gratis maar inschrijven is wel verplicht. Info: [Veilig online](#), [Sam Hufkens](#), 014 40 96 30



AGENDA



2/10 : zwemmen L3 + L2B
9/10 : facultatieve verlofdag = geen school
13/10 : ateliers
14/10 EETFESTIJN



KLASSEN



De muizen - juf Elke



Er kwam een veer van een vogel in de praatronde tevoorschijn, dus hebben we geschilderd met grote pluimen. Er was een kikker in onze klas verstopt die kan praten. Als we heel stil waren, konden we hem horen en gaan zoeken. Maandag waren er enkele Vinnige Visjes bij ons in de klas omdat juf Julie afwezig was en die vroegen naar een Tik Tak spel... "zoals vroeger, toen ik nog heel klein was en in jouw muisjesklas zat", dus hoe leuk is het dan, om hen daar nog eens op te kunnen trakteren?! Ook dinsdag kwamen de Vinnige Visjes even naar onze klas. We deden samen kinderyoga en massage. Woensdag hebben de juffen en meesters een dagje een opleiding gekregen en konden onze kapoenen wat rusten. Gisteren gingen we naar het Stadspark met de kindjes van de crèche Dol-Fijn, voor een herfstwandeling en het was heeeeerlijk! Vandaag maakten we onze naamkaartjes voor ons uitstapje naar de Kabouterberg en zo zit een fantastische week er weer op.

De vlinders - meester Saan



Op maandag stond er ineens een konijn in onze klas. Het is Loki het konijn van Warre. Maar hoe zorg ik nu juist voor een konijn? We denken goed na en zoeken dingen op in boekjes. Na een drukke dag in onze klas is Loki het konijn blij dat hij

weer rustig kan gaan rondspringen met zijn vriendjes in de tuin van Warre. Loki is een superlief konijn! De volgende dag keken we door het raam naar buiten en zagen we de zon schijnen. Tijd om op zoek te gaan naar herfstschatten. We vonden kastanjebomen en verzamelden er zoveel als we konden dragen. We willen de kastanjes graag gaan proeven, ermee knutselen en ze een keer tellen. We moeten wel oppassen voor de bolsters, die kunnen prikken. We maken ook een eigen verhaal met de klas: Een gek spel tikkertje. Het gaat over een olifant die op een aap water spuit. Als je graag weet hoe het verder gaat kan je het altijd komen lezen in de gang aan onze klas. Echt de moeite. We zijn ook gestart met een onderzoek over de trein. We maakten al een lang spoor onze klas. Op maandag gaan we naar **kabouterberg** met de muizen en de vogels, JOEPIE! **Vergeet zeker niet om aangepaste kledij aan te doen, boterhammen en een flesje water mee te brengen!**



De vogeltjes - juf Tessie

Op maandag gingen we op zoek naar appels in de boomgaard. Er lagen heel veel appels, maar we moesten goed zoeken naar goede appeltjes. Er waren heel wat appels waar wormpjes in woonden of waar de vogeltjes al van geproefd hadden. Maar gelukkig vonden we er nog genoeg! En we vonden niet alleen appels, maar ook noten en kastanjes met een pluusje! Op dinsdag hebben we iets heerlijk gemaakt met de appels. We maakten appelflapjes! In de namiddag werkten we super hard om deze te maken en aan het einde van de dag smulden we er van. Aan het einde van de week hebben we de eerste verjaardag in onze klas gevierd. Onze klaspop Frix werd 3 jaar! Op maandag zullen we onze eerste schoolreis van dit schooljaar doen. We gaan samen met de muisjes en de vlinders naar de Kaboutertjesberg. Op deze schoolreis hebben we ons al een beetje voorbereid aan het einde van deze week.



De bezige bijen - juf Isabel - juf Mushi

Deze week hebben we gewerkt aan verschillende onderzoeken tegelijkertijd. Het thema 'kastanjes' leefde nog steeds heel erg bij de bijtjes. Dit zorgde ervoor dat we nog enkele andere onderzoekjes gedaan hebben rond kastanjes en herfst. Zo hebben we onder andere geleerd dat je kastanjes kan poffen en hoe je dat moet doen. Lekker, hoor! Mmmm. Ook kermis leefde erg in de groep. Elke dag werd er iets over verteld in de kring door meerdere kinderen, want het bleek dat heel veel bijtjes deze periode naar de kermis zijn geweest. Ze wisten er een heleboel leuke dingen over te vertellen. De week vloog snel voorbij omdat het woensdag pedagogische studiedag was en de kinderen een dagje vrij hadden.



De vinnige visjes – juf Julie

Het rook heel erg lekker in onze klas. We wisten zeker dat we deze geur kenden, maar konden het niet meteen raden. Tot plots: "Zeep!". En ja hoor, er lagen verschillende soorten zeep in onze klas. Grote, kleine, vlokken, blokken,... noem maar op. De visjes waren heel benieuwd of al deze zepen ook wel echt schuim konden maken. Hier kwamen we snel achter! Natuurlijk wilden we ook graag zelf zeep maken en dat bleek niet eens zo moeilijk te zijn. Een heel fijn proefje en onze handjes hadden nog een hele dag een lekkere geur.



De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore

Deze week hebben de wijze uilen ook nog over de ruimte geleerd. We hebben van onze poppenkamer een raket gemaakt. Elke dag werd er wel iets geknutseld om op te hangen of om mee te spelen. We zijn er ook achter gekomen dat we met verschillende materialen een raket kunnen bouwen! De wijze uilen vroegen zich af of er nog andere 'wezens' zijn in de ruimte. Niemand wist hoe die eruit zouden zien en daarom hebben we ze geschilderd. Tijdens de nieuwsronde werd er een vraag gesteld: 'wat is gelukkig zijn?' We hebben hier een gesprekje rond gevoerd in de kring. Want iedereen wordt van iets anders gelukkig. We zijn ook aan het oefenen om onze naam te schrijven en we kunnen het al behoorlijk goed!

De schildpadden - meester Bart



Samen met de Uilen gingen we onze vondsten van de natuurwandeling sorteren, ordenen, tellen en groeperen. Moesa kwam ons vertellen over de logeerpartij met Marcel. Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer te weten over levensvragen, wereldkampioen Sagan en het noorderlicht. We werkten deze week ons onderzoek van auto af en zijn gestart met een onderzoek rond treinen. We knutselden met de hele klas een treinspoor, vervolledigden een treinspoor op de computer, deden aan schrijfmotoriek met treinen en luisterden naar een treinverhaal van Marcel. We zijn deze week ook begonnen met een nieuwe vrije werktijd. Deze bestaat uit bouwen met plannetjes, puzzelen, bewegen, tekenen met iPads, patronen maken met slotenkralen en het alfabet stempelen. Op vrijdag gingen we nog samen met de Uilen kastanjes rapen.

De lieveheersbeestjes - juf Tine



De woordjes van de week zijn: aap (met inoefening van de letter aa), en raak (met inoefening van de letter r). Tijdens wiskunde oefenen we volop onze splitszin, bijvoorbeeld: "Saaaaaamen is het 4, ik splits in 3 en 1". Daar horen ook gebaartjes bij. We leerden over tijgers, omdat Leon heeeel veel van tijgers houdt. Omdat Aster graag over de mens leert, hebben we een filmpje gezien over de bloedsomloop, en hebben we zelf 5 flessen met rood water gevuld, om te zien hoeveel bloed er in een volwassen vrouw zit. We gingen kastanjes rapen met Bert, en hebben heerlijke gepofte kastanjes gegeten. Niet iedereen vond het lekker, maar we hebben wél allemaal geproefd!

De pinguïns - meester Pieter



Deze week hebben we de letters 'aa' en 'r' geleerd via de woordjes 'aap' en 'raak'. Tijdens de lesjes rekenen leerden we voor het eerst over de klok. Via streepjesdier, Ollie, Max en Kim leerden we splitsen tot 4. Via verschillende flesjes leerden we dat niet overal evenveel in kan. Op woensdag moesten we een keertje niet naar school maar de meester wel, dat vonden we grappig. Op donderdag was het dan eindelijk zover, er kwamen twee nieuwe pinguïns naar onze klas. Sabra en Halla werden met open armen verwelkomd in onze klas. De vele kastanjes die we afgelopen weken hebben gevonden hebben we op maandag geroosterd in de oven. Ze waren heel lekker. We gingen verder ook op paddenstoelentocht en maakten onze eerste onderzoeksbladen helemaal zelf! We zijn sinds deze week ook heel beroemd want we stonden in de krant! (GVA - Eerste klasje)

De duizendpootjes - juf Nathalie



Deze week oefenden we woordpakket 3, lazen we teksten en beantwoordden we vragen en schreven we een verhaal. Bij rekenen herhaalden we verder de oefeningen tot 20. Maandag namen we de plattegrond van Turnhout erbij en zochten we op waar onze school is en wie het dichtst en het verst er vanaf wonen. We stippelden zelf een wandelroute uit. Met ons plannetje in de hand gingen we donderdag op stap. We trokken verschillende foto's. Vrijdag startten we het onderzoek: wat zien we in onze buurt?

De wasberen - meester Thomas



De weken vliegen voorbij in de wasberenklas! Deze week gingen we weer zwemmen. Soms denkt de meester dat onze wasberen echte vissen zijn ☺. Het zwemmen gaat super! Bij taal lazen we deze een verhaal over een prinses en een kikker. Daarna mochten de kinderen zelf een verhaal schrijven. Bij rekenen kunnen we intussen al splitsen met 3 beentjes. Voor onderzoek brachten we dinsdag een bezoek aan de boomgaard. We verzamelden er vele blaadjes, vruchten en diertjes. Een echte zoeknamiddag. Groetjes van alle wasberen!

De coole kikkers - juf Barbara



Bij juf Mirjam hebben we voor techniek keukenrolletjes geschilderd. We gaan er een spectroscopie mee maken. Als je er in kijkt en de zon schijnt, dan kan je allemaal regenbogen zien. We hadden een dagje verlof. Maandag zijn we weeral gaan zwemmen. We hadden middagsport voor de eerste keer. We vinden dat leuk. We speelden trefbal. We zijn naar de boomgaard geweest en speelden tikkertje. Deze week leerden we in het Japans tellen. We leerden ook goedemorgen zeggen, smakelijk en tot morgen. We deden ook onderzoek. We kozen onze ideeën. In groepjes hebben we gekeken naar de verschillende stapjes van onderzoek. Volgende week beginnen we er echt aan. Ilse bracht een tol mee waarop we konden kleuren tijdens stille werktijd. Fiere bracht kleurplaten mee. Tijdens de rekenles gingen we stappen tot 1000 meter. Dat is 1 kilometer. We vonden het niet zo ver, het was gemakkelijk. Bij de taalles leerden we over verkleinwoorden. We werkten nog aan enkele onderzoeksblaadjes en we hebben een kamp gebouwd in de boomgaard want Marie toonde foto's van haar boomhut. Frimpong, Abdel, Briek, Lore **Maandag gaan we zwemmen. Vergeet je zwemtas niet!**

De olijke olifanten - juf Elke



Vorige week was het strapdag. Veel kinderen kwamen te voet of met de fiets of met de bus. We hebben gedanst op het straplied en ook gek gedaan. Maandag gingen we weer naar juf Barbara. We maakten daar een mooie tekening over de oorlog. We moesten werken met grijstinten, Chinese inkt en een rood accent. Het was ook weer eigen plannetjestijd. We deden toffe dingen. Slijm maken, een onderzoekje van de planeten, knutselwerkjes, ... Tijdens het onderzoek van de oorlog schreven we postkaartjes, maakten we havermoutpap, verzonnen we elfjes en zochten we plaatsen op de kaart op. We leerden meer over de dieren tijdens de oorlog. Tijdens de les Frans leerden we nieuwe woordjes: une casquette, un bonnet, un tatouage, la viande. We kregen een zoekplaat en moesten de commissaris helpen met het zoeken van de dief. Aan de hand van tips konden we de dief ontmaskeren. We vonden het kei leuk! **Denken jullie tegen maandag aan informatie voor zelfstandige onderzoekjes?** Bo en Fiona

De kleurige kameleons - juf Goedele



We zijn begonnen met onze onderzoekjes rond landen. We zijn al veel te weten gekomen. We hadden een zelfportret gemaakt en het is heel goed gelukt. We hebben ook nog een tekening gemaakt met waterverf. Dat was heel leuk. We gaan ze ook nog afwerken met Chinese inkt. In de praatronde vertelde Yassin dat hij in het Portugees tot 59 kan tellen, het leek hard op Frans. We hebben al best veel toetsen gehad en dat was niet zo leuk. Vrijdag was het strapdag. Als er meer fietsers en voetgangers dan auto's waren, dan kregen we 10 minuten extra speeltijd en het was ons gelukt. We kregen ook een mooi armbandje. We gaan voortaan met het 2^{de} leerjaar elke dinsdag met een kindje lezen. Woensdag hadden we een vrije dag dat vonden we heel leuk. We hebben ons Bingel wachtwoord gekregen. Dat vonden we leuk. Lien en Lore

De zotte zebra's - juf Ilse



Wij hebben onze familie leren voorstellen in het Frans. Maandag brengen we foto's mee en vertellen we hierover meer aan elkaar. Elke maandag lezen we met de kinderen van het tweede leerjaar van meester Thomas. Samen doen we aan tutorlezen om hun leesniveaus naar boven te krijgen. We verzamelen ruimtestickers van de Albert Heijn, daarom vragen we of jullie er misschien nog voor ons hebben. Ook hebben we buiten turnles gehad en we speelden allerlei leuke tikspelletjes. Laure & Amira

De funky monkeys - juf Ann



Deze week hebben we doorgewerkt aan onderzoek over landen. Het was ook de eerste kinderraad waar we weer punten bespraken die over de hele school gaan. Dinsdag was de turnzaal van de campus bezet omdat het middelbaar sportdag had en hebben wij samenwerkingsspelletjes gespeeld. We zijn ook naar de boomgaard geweest. Donderdag en vrijdag waren we verdeeld over de klassen omdat onze juf ziek was. We kregen taken om aan te werken.