

ALLE KLEUREN



FREINETSCHOOL
De Regenboog

27 april 2018



INFO



Maandag is het school!

Dinsdag is het vrijaf!



AGENDA



30/4 : zwemmen L1A + L6
1/5 : dag van de arbeid = GEEN SCHOOL
7 tot en met 9/5 : kamp lager Hoge Rielen
10/5 : hemelvaart = GEEN SCHOOL
11/5 : brugdag = GEEN SCHOOL
14/5 : zwemmen L1A + L5A
15/5 : kinderraad



KLASSEN



De muizen - juf Elke



Wat een leuke week alweer! Op maandag konden we dezelfde printjes zoeken op wasknijpers met washi tape en omdat de baby's nog steeds "vies" waren, mochten we de poppen nog wassen. Ook poseerden we nog voor de foto's van onze grootouders en konden we kettingen rijgen. We dansten erop los en vonden allemaal de prentjes op onze zoekplaat van de lente. De plasticine werd deze week ook weer boven gehaald en we konden kleine bolletjes leren rollen. Dinsdag was het een kijkdag op onze school dus werd onze klas in 2 groepen gesplitst. Sommige muisjes bleven bij juf Elke en de nieuwe peuters spelen en de andere muisjes mochten in de voor-en nabewakingsklas gaan ravotten. Donderdag draaiden we die rollen om en wisselden de groepen van locatie: toen kwamen enkele vriendjes van de crèche Dol-Fijn met ons spelen... het was zo leuk dat we de tijd bijna uit het oog waren verloren! Als het mooi weer is in mei, mogen wij nog eens een keertje bij hen gaan spelen, daar kijken we nu al naar uit! Het grootouderfeest was heel gezellig met een hapje en een tapje en de muisjes hadden veel werk gemaakt op de lekker verse fruitsalade. Het Opendeurtje was ook weer een succes. Vandaag gingen we nog eens turnen met juf Elke, vanaf volgende week is meester Bert weer paraat. We "stempelden" tulpen door een vork te gebruiken en speelden een spelletje in een grabbelton.

De vlinders - meester Saan



Deze week is het grootouderfeest op school. De vlinders werken aan een leuke en mooie film om te tonen op het grootouderfeest. We bouwen een fotostudio in onze klas en worden echte fotomodellen. We maken heerlijke wraps klaar als hapje. Mmm... wat hebben we hiervan samen kunnen smullen met onze grootouders. Het grootouderfeest was super plezant! De vlinders schreven leuke vrije teksten en schilderden met knikkers. Het was een hele leuke week in onze klas!

De vogeltjes - juf Tessie



Onze vogeltjes hebben deze week elke dag afgeteld naar het grootouderfeest! Op dinsdag hebben we een hele dag lekkere hapjes gemaakt, speciaal voor onze grootouders. Op woensdag was het dan eindelijk zo ver, onze grootouders kwamen een bezoekje brengen op school. We hebben er van genoten om samen met hen te kijken naar de filmpjes van de klas en daarna smulden we van onze heerlijke fruitsla en cake. Zowel onze grootouders als onze kindjes hadden allemaal lachende gezichtjes! Donderdag bedachten we weer de leukste en gekste plannetjes voor onze eigen plannetjestijd. Binnenkort gaan we in onze klas een dierentuin maken, om ons voor te bereiden lezen we al wat in boeken over de dierentuin.

De bezige bijen - juf Isabel



We genoten van het grootouderfeest deze week. Wat was het gezellig druk in onze klas. En onze met liefde gemaakte wafeltjes smaakten goed! Veder maakten we ook nog mooie vrije teksten over het circus. We vertelden ze aan elkaar en voor wie dat nog spannend was, vertelde de juf het verhaal. Er werd geboeid naar elkaar geluisterd, leuk! Het was onze week om voor de kippen te zorgen dus we gaven ze lekkere graantjes en kuisten hun hokje op. De letter van de week was de letter W. Tijdens de letterzoektocht gingen we op zoek naar een walvis, wijsvinger, weg, wol... . We deden ook nog een letterspel met vliegenmeppers. Vandaag deden we bij juf Lindsay nog een onderzoekje over onze sterrenbeelden. Volgende week doen we een onderzoekje over basket. Basketballen zijn welkom!

Vinnige visjes - juf Julie



Wat een leuke week! De visjes keken vooral erg hard uit naar woensdag, dan was het eindelijk grootouderfeest. We maakten nog de laatste dingen klaar voor ons feest en op dinsdag haalden we ook onze koksmutsen boven. We maakten zelf wafels voor onze grootouders. Terwijl keken we nog verlekkerd naar al die wafeltjes. Natuurlijk hebben we ook eerst voorgeproefd of ze wel lekker waren en ja hoor, ze waren geslaagd! Op dinsdag hadden we ook eigen plannetjestijd en daar kwam een onderzoekje uit: hoe ziet de wereld eruit? Volgende week gaan we aan de slag rond de kikker. Vic gaat echte kikkervisjes meebrengen, dus hier zijn we allemaal heel benieuwd naar! Breng gerust zelf iets mee! Weer iets om naar uit te kijken!

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore



De Wijze Uilen hebben weer niet stil gezeten deze week. We hebben ons goed voorbereid op het grootouderfeest. Een lekkere cake maken voor onze grootouders is eigenlijk niet zo moeilijk! We hebben een nieuwe letter geleerd: de letter D. Ook hebben we een onderzoek gedaan rond skiën en skateboarden. Daarom zijn we eens een kijkje gaan nemen in het skatepark: wat een pret!

De schildpadden - meester Bart



Deze week hebben we gewerkt rond het grootouderfeest. We maakten lekkere koekjestaart en fruitsatés. Op woensdag kwamen de grootouders kijken naar ons filmpje en konden ze in de klas genieten van de lekkere versnaperingen. We werkten deze week ook heel hard rond wiskunde. We deden een telspel, maakten telrijen, speelden rekenspelletjes op het digibord en maakten raamfiguren. Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer te weten over kanker en de Ten Miles in Antwerpen. We konden deze week ook genieten van een mooi poppenkastverhaal over liefde.

De lieveheersbeestjes - juf Tine



Tijdens de rekenles leren we dat je met één getallenfamilie 2 plusoefeningen, 2 minusoefeningen en een splitsing kan maken. We leerden over maquettes en plattegronden. Hewro en Simina maakten een mooie maquette van een boerderij. Tijdens taal leren we woorden zoals eend (je hoort de t, maar je schrijft de d), en pa (je hoort het lang, maar je schrijft het kort), en over verkleinwoorden (Sadé maakte voor ons een mooie wandplaat met een hartje). Natuur is troef bij de lieveheersbeestjes! Onze slakken doen het goed in het slakkenhotel (Weetje: ze eten graag wit papier!). We hebben intussen ook kikkervisjes. En we leerden over zonnebloemen, zagen filmpjes, proefden pitjes, en maakten een bloemenperkje klaar waarin we de pitjes gaan planten. We sleurden met emmertjes compost, tot de grond er goed uitzag. Nog even geduld en de zonnebloemen schijnen volop in de regenboog! We begonnen met een knutselwerkje voor Moederdag. Op 13 mei is het zover! Zijn je kampbrieven nog niet in orde? Doe dat dan snel! Heb je nog een vraag over het kamp? Klop maar aan bij de juf! Wie het bibliotheekboek nog niet mee terugbracht, moet dat zeker maandag doen. Ook het boekje van de juf mag je maandag terug meebrengen. Dan kan je het inruilen voor een ander.

De pinguïns - meester Pieter



Op maandag stond ons klasje vol studenten om eens te komen kijken hoe het er aan toegaat in een eerste leerjaar op een Freinetschool. Dit vonden we redelijk grappig want de meester kon niet al hun namen even goed onthouden. We ontvingen deze week via de post regelmatig verschillende nieuwskranten. We ontdekten samen wat er allemaal in een krant staat en gebruikten ze ook tijdens de lesjes taal. Dit vonden we zo leuk dat we misschien zelf wel een krantje willen gaan maken! Deze week stonden de -ooi, -aai en -oei centraal en leerden we deze lezen en schrijven. Voor rekenen hebben we zitten oefenen, oefenen en nog eens oefenen op verschillende manieren om de oefeningen over de brug onder de knie te krijgen. Tijdens onderzoekjes gingen we aan de slag met 3 vragen die eerder deze week naar boven waren gekomen. We verdeelden we ons in 3 groepjes, naargelang onze interesses. Zo onderzocht er een groepje welke bloemen er allemaal bij ons op school voorkomen en trokken dan met een fototoestel en determineerboekjes rond op onze groene speelplaats. Een ander groepje was helemaal in de ban van de haai, en wisten ons veel te vertellen aan de hand van filmpjes en boeken. Tot slot bouwden een aantal kindjes de planeten van ons zonnestelsel (op schaal) na. Deze hangen nu hoog boven ons te zweven in ons klasje.

De duizendpootjes - juf Nathalie



Deze week was onze juf drie daagjes ziek. We werkten in bundels rond rekenen en taal. Donderdag bekeken we reclame. Hoe ziet dat eruit? Waarvoor dient het? Hoe herken je dat? We leerden ook wat 'verhoudingen' zijn. Een moeilijk woord dat we niet moeten onthouden, maar wel moeten kunnen. Vrijdag gingen we hier nog mee verder en werkten we in de namiddag aan een stappenplan voor een katapult, omdat we nu echt wel eentje wilden hebben die goed kon werken.

De wasberen - meester Thomas



Deze week was een beetje een speciale week in de wasberenklas. Meester Thomas was maandag en dinsdag niet op school omdat hij ziek was. Toch hebben de wasberen er twee superleuke dagen van gemaakt. Op deze twee dagen mocht er al eens wat extra gespeeld worden. Dit vonden de wasberen zeker niet erg. Woensdag kregen we bezoek van de duizendpootjes. Samen oefenden we ons schrift en luisterenden we naar een prachtig verhaal over een heks. Tijdens onze eigen plannetjestijd op donderdag hadden de wasberen weer vele leuke ideeën. Zo werkten we in onze moestuin en maakten sommige wasberen zelf een echt watergeweer. Tijdens de les rekenen oefenden we op vraagstukken. Dit ging in het begin nog een beetje moeilijk, maar na veel oefenen, zwoegen en zweten is het ons toch gelukt. Knap werk van de wasberen!

De coole kikkers - juf Barbara



Bij juf Mirjam leerden we vliegers maken. We gingen naar de piratenspeeltuin om onze vliegers uit te testen. De papa van Lore leerde aan ons hoe je spelletjes op de computer zelf kan maken. Het programma noemt 'scratch'. Hij leerde ook hoe we een filmpje konden maken. Nadien mochten we in groepjes alles zelf uitproberen. We vonden het heel tof! Dinsdag gingen we naar de tentoonstelling 'Het gouden paviljoen' in de Warande. We keken eerst naar de kunstwerken

en dan mochten we er één ukiezen. We moesten er een tekening bij maken over wat we voelden bij het kunstwerk. Onze tekening mochten we tonen bij het kunstwerk en erover vertellen. Het was een mooie, gekke en een beetje enge tentoonstelling. We vonden het heel, heel leuk. Donderdag leerden we bij rekenen cijferend delen. Dat was best moeilijk. Binnenkort gaan we op kamp. We kijken ernaar uit. We werkten ook nog aan ons geheim. *Robbe, Ona, Soraya*

De olijke olifanten - juf Elke



We brachten een bezoek aan 't Antwoord. Daar kregen we uitleg over armoede, hoe ze kunnen helpen en over de voedselbank. We kregen ook een hapje en een drankje. We speelden levende zeeslag om de coördinaten in te oefenen. Dat was kei kei leuk! Tijdens de turnles speelden we loopspelletjes in de vorm van een memory, domino, kaartspel, schaduwspel, ... Dat was wel vermoeiend. We maakten een collage op een platenhoes. We gebruikten daarvoor het schilderij van de kinderspelen van Breughel. De resultaten zijn kei cool. We oefenden de liedjes voor het kampvuur voor op kamp. Ook dachten we al na over het schoolfeest en begonnen hiervoor ook al te oefenen. Het wordt supercool. We deden weer Frans en dat is superleuk! Yasmine en Oumaima

De kleurige kameleons - juf Goedele



Deze week stond teksten schrijven en knutselen voor Moederdag op onze planning. We deden zelf een aantal voorstellen en kozen daarna wat we daarvan voor onze mama's zouden maken. Dinsdagnamiddag gingen we naar de Warande. We keken naar Modders. Het ging over 4 moeders die een beetje heel zot waren. Eerst maakten ze regels wat we wel en niet mochten doen zoals liegen enzovoort. Maar het was een wel een supertof toneel! We deden ook nog mee aan de Grote Verkeerstoets. De verkeerstoets was voor iedereen best moeilijk maar iedereen had wel goede punten. Woensdag deden we een toets van rekenen en leerden we het werkwoord faire. Tom van Bloedgroep K kwam op donderdag bij ons langs in de klas. Hij vertelde over de grammofoon en hoe die werkt, over Bobbejaan Schoepen en over oude mensen die veel vergeten, maar de liedjes van vroeger nog perfect kunnen meezingen. Vrijdag gingen we dan naar het WZC en namen interviews af van mensen die daar wonen. Gerben en Vic

De zotte zebra's - meester Bram



Deze week zijn we begonnen met de Franse werkwoorden te zingen. Omdat er meer meisjes dan jongens zijn moet er altijd één meisje met de jongens mee zingen. Haar noemen we dan voor even Herman. Ook filosofeerden we over of een stoel ook een stoel is als deze voor iets anders gebruikt wordt, bijvoorbeeld een hoed. Dat deden we als voorbereiding op een theatervoorstelling waar we dinsdag heen gingen. De voorstelling ging over moeders. Iedereen was jaloers op een meisje omdat zij een ijsje op podium mocht eten. Maar eigenlijk aten de moeders het ijsje op. We vroegen ons af wat stalagmieten en stalactieten nu eigenlijk zijn, wat het Franse woord voor een koekje is, zongen mee met een Middel Nederlands lied, wogen de piano van meester Bram en leerden over hoe filmmakers met licht werken. Jitske had een blokfluit van haar oma bij en ze speelde er een zelf gecomponeerd liedje op. Vrijdag gingen we naar MOOOV en deden in de namiddag een museumzoektocht in het Taxandriamuseum. Tussendoor picknickten we in de tuin van het museum.

De funky monkeys - juf Ann



Maandag gingen we naar een film van MOOOV. We keken de film 'Timgad'. De film speelt zich af in Timgad, een stad in Algerije. De lokale voetbalclub krijgt een nieuwe trainer. De kinderen van het elftal zijn allemaal 12 jaar en zijn op dezelfde dag geboren. De beste speler van het team blijkt een meisje te zijn. Samen strijden ze voor een overwinning op een voetbalkampioenschap. We vonden het een mooie film en we hebben ervan genoten! Dinsdagvoormiddag gingen we naar het Taxandriamuseum waar we een zoektocht in het museum deden. We leerden er meer over de geschiedenis van Turnhout en mochten op het einde boogschieten. Dat was leuk! Verder werkten we deze week al hard aan ons cadeautje voor Moederdag.