

ALLE KLEUREN



FREINETSCHOOL
De Regenboog

23 maart 2018



INFO



Broertjes en zusjes (geboortejaar 2015 en 2016) van kinderen die al op onze school zitten, mogen zo snel mogelijk ingeschreven worden. Jullie kunnen hiervoor bij Jody op ons secretariaat of bij Tinneke terecht.



AGENDA



26/3 : zwemmen L1B + L5B + L6
27/3 : kinderraad
30/3 : LENTEFORUM 13u30 + rapport 3
2/4 – 13/4 : PAASVAKANTIE



KLASSEN



De muizen - juf Elke – juf Mushi



Deze week hebben we verder gewerkt aan ons onderzoek “wat zit er in mijn brooddoos”. We hebben ook elk een brooddoosje geveerd / geëxperimenteerd met waterverf. Dinsdag was het kijkdag voor de nieuwe instappers van na de paasvakantie: Nirena, Katerina, Iljas en Haroun. Ze maakten kennis met de muisjes en mochten de klas verkennen. We ronden de kijkdag af met het boek “Mama Kwijt”. De juf las het later nog een keer voor met behulp van poppetjes. Woensdag was het pedagogische studiedag, dus geen school voor de kinderen. Donderdag hebben we voor een keertje niet deelgenomen aan opendeurtje omdat we ons hebben voorbereid voor het forum van volgende week vrijdag. We hebben toffe clipjes gemaakt, onze attributen in elkaar geknutseld, ons liedje geoefend, etc. Vrijdag was het tijd voor onze weekafsluiter die de vorige keer niet door kon gaan omdat vader Hoof helaas ziek was. Vrijdag was ook de laatste dag dat juf Mushi er was. Jullie zullen gemist worden, lieve muisjes! Het was weer een genoegen om juf te mogen zijn op De Regenboog!

De vlinders - meester Saan



De vlinders zijn al goed aan het oefenen voor hun optreden op het podium tijdens het forum. Er is nog veel werk maar we kunnen het al een beetje. Hopelijk komen jullie allemaal kijken. We werken ook nog verder aan kleine onderzoekjes. Alles afwerken voor ons onderzoeksboek dat volgende week mee naar huis gaat doen we ook. Spannend! Volgende week gaan wij samen met vogels naar de poppenkast ‘ei, ei’ kijken in de poppenzaal. Dat gaat leuk worden!

De vogeltjes - juf Tessie



Deze week en volgende week zijn het feestweken bij onze vogeltjes. We vieren heel wat jarigen in onze klas. Gelukkige verjaardag Luana, Zinédine, Lenke, Warre en Feel! We hebben gekozen wat we met het forum zullen doen en we zijn ons hiervoor aan het voorbereiden. Wat we zullen doen, gaan we nog niet verklappen. Maar we kunnen al wel vertellen dat het heel leuk gaat zijn! We maakten vorige week medailles van klei en deze week konden we deze met trots mee naar huis nemen. Op maandag zullen we naar de poppenzaal gaan, hier kijken we alvast naar uit!

De bezige bijen - juf Isabel



We deden deze week mee aan de Poëziesterren. We kregen drie gedichten toegezonden. Per dag lezen en bespreken we telkens een gedicht. Daarna kon iedereen in de stembus stemmen voor zijn of haar favoriete gedicht. Het gedicht 'Panda' kreeg de meeste stemmen in onze klas. Dit moesten we doorsturen. We zijn heel benieuwd of dit gedicht ook echt de Poëziester zal winnen. We dachten na over het forum voor volgende week en we hebben er al veel zin in! In de kamishibai kwam het verhaal van Ophelia. Daar genoten we van. We deden deze week samen met de vinnige visjes bakjestijd. Zo hadden we wel 12 bakjes om uit te kiezen! Volgende dinsdag gaan we naar de toneelvoorstelling 'Stekeblind' in de Warande.

Vinnige visjes - juf Julie



Het forum komt steeds dichterbij en onze visjes kijken er al erg lang naar uit om nog eens op het podium iets te doen. De keuze van wat ze willen doen was dan ook heel erg snel gemaakt, spannend! Op maandag vierden we de verjaardag van Ayoub en was het dus weeral feest in onze klas. Dit vonden we geweldig! Lowie had deze week heel veel honger en kon dus niet wachten om weer een letter te mogen smullen. Deze week maakten we kennis met de letter 'A'. Een letter die erg in trek is in de klas en die we overal herkennen! Ons onderzoekje deze week was ook een groot succes. We kwamen weer nieuwe dingen te weten over ons skelet en waren er erg enthousiast over. Dinsdag gaan we naar een toneel in de Warande. We kijken er al naar uit om met de bus op stap te gaan.

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore



Deze week begonnen we met een nieuwe techniek met water en zijdepapier. Hiermee maakten we het voorblad voor ons onderzoeksboek. Onze vingers kregen wel alle kleuren van de regenboog. We werkten verder aan ons onderzoekje van de titanic en gingen met de drukdoos aan de slag. We leerden nog het Afrikaans liedje dat we via het bednetten al van juf Tine hadden gehoord. En we poetsten stenen voor een doorgeef-spelletje. We zochten ook uit wie de langste naam had in onze klas en wie de kortste. Er werd ook druk "ge-strijkpareld" deze week en van lego maakten we de titanic.

De schildpadden - meester Bart



We werkten deze week verder rond ons onderzoek van tornado. We maakten onze schuilkelder en bekeken de werking en kracht van een tornado nog verder. We zijn deze week al goed gestart voor onze tentoonstelling in onze klas tijdens het forum (30/03/2018). We hebben ons deze week ook verplaatst in een fotograaf, vanwaar en vanuit welke hoek heeft de fotograaf de foto genomen. Marcel kwam ons meer uitleg geven over draaikolken, want hij had al eens een echte in de zee gezien. We leerden deze week ook een nieuwe letter, 'R'. Tijdens de nieuwsronde kwamen we nog meer te weten over president Poetin, klokkenluiders en games maken.

De lieveheersbeestjes - juf Tine



Tijdens de rekenles leerden we over de liter, en dat je voor een bad wel 100 liter nodig hebt. Ferre had ontdekt dat in de gieter van de juf wel 13 liter kan. Er staat een lange, hongerige dierenrij aan te schuiven in de klas. Zo leren we welk nummer er "net voor" en "net na" de olifant komt. Het verschil tussen voor en na is niet echt makkelijk, maar als we naar de hongerige dieren kijken, lukt het al aardig! We leren tiensommen maken, en worden steeds sneller met plus en min! Tijdens de taallessen leerden we verder over -nk (van bank) en -ng (van slang), en -ch- (van licht). We luisterden ook elke dag naar "poëziesterretjes". (Op vrijdag kozen we ons favoriete gedicht.) En wat las de juf een mooi verhaal voor

uit het boek van Bram: Kikker en Pad. We ontdekten dat griezelen ook leuk en gezellig kan zijn, echt waar! We hadden deze week een erg speciale gast in de klas: de schoolkip! Nu gelooft iedereen dat een kip wérkelijk 2 poten heeft, en we hebben gezien dat ze harde én poezelig zachte veertjes heeft. We onderzochten de nummers op eieren die je in de winkel koopt, en we zagen een filmpje over een kuikentje dat net uit een ei kwam. Mouad vond het wel een beetje vies en nat. We hebben onze kleidertjes een mooi kleurtje gegeven. Nog even geduld tot op de dierententoonstelling!

De pinguïns - meester Pieter



Naar aanleiding van de week van de poëzie (die volgende week plaatsvindt) kwamen we deze week al in de sfeer met onze poëziesterren. Ook enkele meisjes uit het 5de leerjaar kwamen enkele leuke verhaaltjes voorlezen in onze klas. Na twee weekjes meester Nick stond er voor taal een herhalingsweekje gepland. We oefenden alle nieuwe klankclusters (ng/nk, ch/cht, je/pje/tje, ...) in via verschillende spelletjes. Bij rekenen leerden we over de verschillende eurocenten en de schaduwen via enkele leuke opdrachtjes. Op woensdag was het geen school, dat vonden we fijn. Tijdens de onderzoekjes hebben we gebrainstormd over ons forum van volgende week. We wilden al een tijdje een eigen minigolfbaan bouwen en wilden daar nu ook echt mee aan de slag. We staan dus volgende week niet op het podium maar jullie zijn allemaal van harte welkom om onze zelfverzonnen en zelfgebouwde minigolfbanen te komen uittesten. *Voor onze minigolfbanen zijn we nog op zoek naar grote kartonnen dozen. Heb je er thuis nog liggen dan mag je die gerust aan onze meester geven.*

De duizendpootjes - juf Nathalie



Deze week oefenden we voor de eerste keer de verdubbeling van de medeklinker. We leerden wat verkleinwoorden zijn en herhaalden onze oefeningen tot 100. Sara kwam weer met ons werken. We leerden meer over praten met en tegen elkaar. Donderdag mocht juf Lore in de klas. Dit vonden we erg leuk. Vrijdag werkten we aan ons forum.

De wasberen - meester Thomas



Deze week hadden we een korte week in de wasberenklas. Woensdag hadden we namelijk een dagje vakantie. Sommige wasberen vonden dit super, andere wasberen waren dan weer blij dat ze donderdag weer naar school konden. Maandag leerden we weer een nieuw woordpakket. Dit woordpakket ging over de verdubbelingsregel. We oefenden per twee en we deden zelfs een groot dictee in scheerschuim. Dit vond iedereen super! Maandagnamiddag hadden we een feestje in de klas. Meester Thomas was namelijk jarig. Tijdens de laatste speeltijd versierden de wasberen de hele klas. Op het feestje was er natuurlijk ook muziek en waren er lekkere wafels. De mama van Joao bracht ons ook een lekkere cake. Hier hebben we allemaal samen van gesmuld. Dinsdagnamiddag gingen we turnen met ballonnen. Dit was moeilijk, maar wel super leuk! Vrijdagnamiddag startten we met de voorbereidingen van het forum. Als jullie ons eindresultaat willen zien zijn jullie volgende week vrijdag allemaal welkom. Hopelijk tot dan!

De coole kikkers - juf Barbara



Juf was nog ziek. We werkten met andere juffen in onze klas. We gingen naar een toneel. Het was mooi en een beetje eng. We kregen een doos van Octavio's elektro. Bij juf Lore tekenden we met onze ogen dicht op muziek. We moesten de vormen inkleuren. Het was leuk. Met juf Lore gingen we ook spelen op het pleintje. Vrijdag was het lentebrunch. We kregen heel lekkere pasta met tomatensaus. Bij juf Mirjam presenteerden we onze onderzoekjes. Het was leuk om te presenteren. We deden ook proefjes met juf Mirjam. Woensdag hadden we een vrije dag. Donderdag kwam de juf terug en bekeken we wat we op het forum willen doen. Eigenlijk gingen we donderdag een dansworkshop volgen maar de dansjuf was ziek.

De olijke olifanten - juf Elke



Vorige week vrijdag was het lentebrunch. We kregen pasta. Dat was heerlijk smullen! Tijdens het onderzoek van kansarmoede leerden we zoeken naar manieren om rekening te houden met kansarme gezinnen. Ons boek 'Later wil ik stuntman worden' is uit. Op basis daarvan hebben we ons forum in elkaar gestoken: scenario's verzinnen, teksten studeren, materialen voorzien, en oefenen maar. Nu leest de juf voor uit een nieuw boek. Het is het boek 'Een bed van beton'. Dat is het vervolgverhaal van Andy. We oefenden de omtrek en oppervlakte van vierkanten en rechthoeken berekenen in. Dit deden we door op de speelplaats te tekenen en meten met krijt. Binnenkort gaan we op bezoek in een rusthuis. Naar aanleiding van dat bezoek oefenden we liedjes van vroeger in. Fiona en Juul

De kleurige kameleons - juf Goedele



Deze week werkten we rond poëzie samen met de kinderen van de klas van juf Ilse. We werkten in kleine groepjes rond een zelfgekozen gedicht. Sommige kinderen maakten een film of een stop motion filmpje, anderen deden onderzoek of maakten een illustratie en nog anderen verzonden een dans of maakten een toneeltje. Op vrijdag toonden we ons werk aan elkaar. Dinsdag hadden we een beetje pech, maar ook weer niet. De STEM-academy ging niet door omdat het ijskoud was in het technieklokaal. In de plaats daarvan kregen we een extra lange turnles. Verder vertelde Vic ons alles over wasberen en Anna over Ghana tijdens de presentatie van hun werkstuk. Donderdag kwamen we van Lien meer te weten over de zeven wereldwonderen. Max hield een presentatie over Egyptische Goden en Helena over stenen. We leerden weer superveel bij van al die knappe werkstukken. Verder bedachten wat we op het forum van volgende week zouden doen en maakten al een start met al het harde werk dat daarbij hoort.

De zotte zebra's - juf Ilse



Maandag zijn we gaan zwemmen, dat was heel leuk. We hebben bij wiskunde de mediaan en het gemiddelde geleerd. We hebben daarvoor eerst alle kinderen in de klas gemeten. Deze week werken we rond poëzie samen met 5A. Je kon kiezen uit illustratie, film, schrijven, drama, muziek en dans. Bij Frans leerden we tellen tot 69. We hebben bij STEM met lasers gewerkt. Als beloning kregen we daarna een potje chocolade munten. We dachten na over het forum we hebben al een tof idee. Jitske & Amira

De funky monkeys - juf Ann



Deze week was ons programma goed gevuld. We deden allemaal onze spreekbeurt over een bekend persoon. Iedereen deed goed zijn best en we kwamen heel wat meer te weten over de verschillende personen. Dinsdag hadden we STEM-academy waar we individueel konden oefenen op programmeren. Dat was heel leuk. We bekeken ook de onthoudfiche van verkeer en vrijdag gingen we samen met enkele stadswachten Turnhout in om de route van het fietsexamen te oefenen. In het kader van de Wereldpoëziedag namen we deel aan poëziesterren. We beluisterden deze week vijf verschillende gedichten en maakten hiervan onze persoonlijke top 3. Het gedicht met de meeste stemmen werd 'Het gedicht van onze klas'. We zijn ook al begonnen met de voorbereidingen voor het forum van volgende week.