

ALLE KLEUREN



FREINETSCHOOL
De Regenboog

20 april 2018



INFO



Onze school start om 8u45.

Komen jullie allemaal op tijd aub?



AGENDA



23/4 : zwemmen L1A + L5B + L6
24/4 : kijkdag peuters
25/4 : grootouderfeest kleuters
30/4 : zwemmen L1A + L6
1/5 : dag van de arbeid = GEEN SCHOOL
7 tot en met 9/5 : kamp lager Hoge Rielen
10/5 : hemelvaart = GEEN SCHOOL
11/5 : brugdag = GEEN SCHOOL
14/5 : zwemmen L1A + L5A
15/5 : kinderraad



KLASSEN



De muizen - juf Elke



Welkom aan Haroun, Katerina, Ilijas en Nirena! Zij zijn met volle moed gestart. Wat hebben we genoten van het mooie weer deze week: goed en vaak insmeren en drinken was de boodschap en 's avonds waren we allemaal moe en voldaan. In de klas konden we met touwtjes rond blokken stempelen, ballontennissen, gekleurde stickers kleven, patronen met vlaggen maken, met waterverf schilderen, tuinkers zaaien naar aanloop van onze tuinavonturen met de Schildpadden, wortelen schrapen, enz. Ook was onze Imraan jarig en hij trakteerde met lekkere muffins. Hieperdepiep hoeraaaa flinke man! En ons Mie had als verrassing een appelcake bij, speciaal om de geboorte van kleine zus Jet te vieren. Ze maakte een schilderijtje voor mama. Wat hebben we gesmuld deze week!

De vlinders - meester Saan



De vlinders genieten deze week van het mooie weer. Eindelijk! We gaan buiten turnen, spelletjes spelen, picknicken, meedoen met de buitenspeeldag en naar de speeltuin. Allemaal heel leuk! We bereiden het grootouderfeest van volgende week voor in onze klas. Volgens ons gaat het heel leuk worden. Wij roepen alle ouders, grootouders... op om een keer te komen voorlezen in onze klas. Dat zou echt fijn zijn!

De vogeltjes - juf Tessie



Na een heerlijke paasvakantie waren we weer uitgerust om er in te vliegen in onze klas. We konden onze week met een feest beginnen. Pauline was jarig in de vakantie en dat vierden we maandag. Eén van onze vogeltjes kwam met de vraag: 'Kan je wonen op de maan?'. En hierop kennen we ondertussen het antwoord. Je kan er niet wonen en astronauten die met een raket naar de ruimte vliegen, moeten een ruimtepak aandoen om te kunnen ademen. We waren allemaal superblij dat het zonnetje er deze week was. We hebben er van genoten om zoveel buiten te spelen. Vooral op onze blote voeten spelen vinden we super!

De bezige bijen - juf Isabel



We kropen in de rol van echte circusartiesten deze week. Clowns, jongleurs, dansers... we maakten een prachtige circusvoorstelling! We lazen ook enkele leuke verhalen over circus. Toen sommige kinderen zoveel zin hadden in aardbeien, kregen we het idee om er te gaan kopen. We wandelden in het zonnetje samen naar de aardbeienautomaat. We telden de aardbeien en zochten uit hoeveel we er elk konden opeten. Ze smaakten heerlijk! Tijdens plannetjestijd werd er weer hard gewerkt aan leuke plannetjes. Zo werden er reuzengrote tekeningen gemaakt, een podium gebouwd voor een circustoneel, met lego een gevangenis gemaakt voor een boef enz... Tijdens de toonronde laten we dan maar al te graag aan elkaar zien wat we deden. Verder genoten we volop van het zonnetje en het buiten spelen!

Vinnige visjes - juf Julie



De vinnige visjes waren enorm enthousiast toen ze maandag de klas binnenkwamen. We vlogen er dan ook meteen in met een nieuw onderzoekje. De visjes waren erg benieuwd naar waar de orka leeft en hoe deze eruit ziet. We leerden ook meteen weer een nieuwe letter want Lowie had erg veel honger. Hij kon dus niet wachten om een letter te mogen kiezen om op te smullen. We leerden de letter 'o'. Deze kwam ons heel bekend voor want we hadden het ook meteen over onze oma's en opa's deze week. Volgende week staat het grootouderfeest weer voor de deur. Iets om naar uit te kijken! Verder genoten we enorm hard van het warme zonnetje en vertoefden we ook zoveel mogelijk buiten. Zelfs boterhammen eten deden we buiten. Dit vonden we echt heel erg gezellig en leuk!

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore



We zijn weer goed gestart na de vakantie. Maandag schilderden we met verf en zand, dat was speciaal. 's Namiddags gingen we met meester Saan zijn klas spelen in de speeltuin. Op dinsdag kwamen de mama's van Melisa en Imran voorlezen in de klas. We luisterden naar een Joegoslavisch en een Arabisch verhaal. Het ene verhaal ging over 3 vrienden en Piere was blind. Het andere verhaal ging over een olifant in het zwembad. We maakten ook een heleboel foto's en filmpjes, de oma's en opa's gaan blij zijn volgende week. Op donderdag kwam het babybroertje van Evangeline op bezoek in onze klas. Hij heet Joshua en is al 3 weken oud. We maakten ook nog mooie tekeningen die we moesten krassen in zwart papier, de vrije teksten erbij moeten we nog opschrijven. Deze voormiddag waren we uitgenodigd om met een klas van de talentenschool leuke dingen te doen. We leerden een dansje, mochten knutselen en we mochten ook broodjes eten bij de burens. Dat was heel leuk. In de namiddag werden de uilen verdeeld omdat juf Myriam naar de crematie moest van de oma van haar zonen.

De schildpadden - meester Bart



Na twee weken welverdiende vakantie vlogen we er deze week weer direct in. We begonnen met een nieuwe letter de 'E'. We knutselden met zijdepapier een eigen gemaakte zon. We zijn ook van start gegaan met een nieuwe stille werktijd, sorteren van kleuren, bouwen met lego aan de hand van een plan, fijne motoriek, puzzelen, voetballen en ganzenbord. Marcel kwam een spannend vakantieverhaal vertellen. We maakten een vrije tekst door middel van een detail schilderij. Met wasco maakten we een weergave van de klassieke muzieklanken. Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer te weten over bommen en acrogym. We zijn ook van start gegaan met ons onderzoek over bier.

De lieveheersbeestjes - juf Tine



Tijdens de rekenles rekenen we volop tot 20, zonder brug. Volgende week starten we met de brug oefeningen. Tijdens taal leerden we over verkleinwoorden, en oefenen we verder op woorden met sch- en schr-. Maandag gingen we voor het eerst zwemmen, spitter, spetter, spater, lekker in het water! Sommigen vonden het superleuk, en anderen iets minder... 's Namiddags gingen we naar een toneelvoorstelling. Die werd op het allerlaatste moment afgelast, omdat er een danser gevallen was. Omdat we toch al in de stad waren, zijn we naar de bib gegaan. Iedereen mocht een boek kiezen. Breng je wel je boek mee terug naar school op vrijdag 27 april? Dan kan het tijdig terug naar de bib! Terwijl onze boekjes in orde gemaakt werden, gingen we even naar het skatepark, om te spelen. En we zagen een fantastische show van Thibau! Waw! Dinsdag en donderdag maakten we echte kunst: we schilderden zakjes van bloemenzaad in het groot na, net zoals de kunstenaar Jef Geys. Leon vertelde dat hij Jef Geys deze winter gestorven is. En we hebben twee huisjesslakken in de klas. We gaan onderzoeken wat hun lievelingsmaaltje is! Denken jullie aan de zwemzak, nu maandag? Dankjewel!

De pinguïns - meester Pieter



De eerste week na de paasvakantie zit er alweer op. Het was een bijzonder warme week en we trokken daarom deze week wat meer naar buiten om van het zonnetje (en de schaduw) te genieten. Tijdens de lesjes rekenen ontdekten we deze week voor de eerste keer de oefeningen met brug tot 20. Deze zijn nog een beetje moeilijk maar hoe meer we oefenen hoe vlotter dit gaat gaan. Belangrijk is dat we steeds eerst een `pakje` van 10 maken. Tijdens de lesjes taal gingen we wat dieper op samenstellingen in en ontdekten we dat we al redelijk lange woorden kunnen lezen. Op maandag trokken we naar de Warande voor een toneelvoorstelling. Jammer genoeg bleek daar ter plekke dat de hoofdrolspeler zich geblesseerd had tijdens de opwarming, met als gevolg dat het toneel geannuleerd werd. Dat vonden we jammer maar gelukkig hadden de meester en de juf nog een last minute idee. We trokken naar de bib en gingen daar op tocht door de vele boeken, we namen er ook allemaal eentje mee naar school. Een bezoekje aan het skatepark als afsluiter zorgde ervoor dat deze dag toch nog in schoonheid kon worden afgesloten.

Gezocht: Heb je schuimrubber of een oude matras die je niet meer nodig hebt, dan mag je meester Pieter aanspreken.

De duizendpootjes - juf Nathalie



We zijn rustig gestart na de paasvakantie. We oefenden g en ch in, deden een luisteroefening en luisterden naar een verhaal. Bij het rekenen gingen we naar buiten. We legden de maaltafel van 8 met steentjes en maakten een hinkelparcours om het in te oefenen. Op maandag kregen we allerlei materialen om een katapult te maken. We moesten zelf nadenken hoe we dit gingen doen. Bij sommigen lukte dit onmiddellijk. Anderen stuitten op een paar kleine probleempjes: niet stevig genoeg, hoe brengen we de rek aan?,... volgende week gaan we hiermee verder. Dinsdag mochten we weer op speurtocht in de bib. Woensdag kwam Sara met ons werken rond gevoelens. Donderdag was de juf zelf naar school en kwam juf Lore in de klas. Vrijdag gingen we naar de goochelshow van de funky monkey's kijken. Dolle pret!

De wasberen - meester Thomas



De wasberen hebben na de vakantie een vliegende start genomen. We begonnen deze week aan onze moestuin. Ook beslisten we welke bloemen en groenten we allemaal gaan planten. Als je geluk hebt kan je binnenkort proeven van onze heerlijke gerechten uit eigen tuin! Dinsdagnamiddag gingen we samen met de duizendpootjes naar de bib. Het was een warme, maar leuke trip! Woensdag leerden we de maaltafel van 8. Het weer was veel te mooi om binnen te blijven, dus gingen we naar buiten. Aan de hand van loopspelen oefenden we de maaltafel. Donderdag moest meester Thomas zelf terug naar school. Gelukkig kwam meester Wim om onze wasberen een geweldige dag te bezorgen!

De coole kikkers - juf Barbara



We zijn naar de boomgaard gegaan. We speelden spelletjes zoals pang pang en tikkertje. Het is er mooi want er zijn veel meer bloemen. We hebben een portret gemaakt toen we op bezoek gingen naar het rusthuis. We hebben het portret op een oude plaat nageschilderd. We schilderden met echte schildersverf. De platen komen op een tentoonstelling. Bij rekenen hebben we opnieuw over loodrechten geleerd en ook over een punt bij snijdende rechten. We zijn naar de film gegaan van MOOOV. We keken naar 'Dhanak'. Het is een film uit India. Het ging over een blind jongetje. Hij liep weg met zijn zus. In het ziekenhuis kon de jongen weer zien op zijn verjaardag. We hadden de zaal alleen voor onze klas! We gaan een verrassing maken voor Moederdag. Donderdag was het heel warm. We gingen fietsen in Turnhout. We leerden hoe je goed een bocht moet maken en hoe je je arm moet uitsteken. Tijdens de praatronde leerden we over de schilder Van Gogh. Juf bracht een boek mee. We vinden de schilderijen heel mooi. Hij schilderde buiten hoe het voelde voor hem. Hij schilderde ook met streepjes. Pas na zijn dood vonden de mensen de schilderijen mooi. Hij is arm gestorven. *Frimpong, Marie, Briek en Nele*

De olijke olifanten - juf Elke



We hadden weer weekafsluiting. Dan zingen we met de hele school liedjes. Juf Tine en juf Elke zingen dan ook door de micro. We vonden het weer superleuk! Onze grootouders kwamen op bezoek in de klas en we speelden met hen een spel. Zo kwamen we meer te weten over het leven vroeger. Tijdens ons klasonderzoek over kansarmoede speelden we een inleefspel. We konden geld verdienen maar moesten het ook leren uitgeven en beheren. We knutselden aan een moederdagcadeau maar we verklappen nog niets. Er was een brandoefening. Wel spannend! In de turnles hebben we gedanst. De juf vond dat we het allemaal supergoed deden! Dinsdag speelden we voor watersommelier. We proefden verschillende soorten water en moesten vertellen hoe het smaakt. We probeerden ook het verschil te proeven tussen kraantjeswater en flessenwater. Tijdens de kaartoefeningen leerden we meer over het toerisme in onze provincie. Tom kwam langs en liet ons de werking van een grammofoon zien. We kregen allemaal een plaat en een naald en leerden hoe we hier geluid uit konden halen. Binnenkort werken we nog verder rond dit project van Jong van hart. Donderdag gingen we naar een film van Moov. We vonden het leuk maar het was ook een erge en verdrietige film. Méric en Andreas

De kleurige kameleons - juf Goedele



We zijn de eerste week na de Paasvakantie leuk gestart in Utopolis met een film in het kader van het MOOOV-festival. Celestial Camel is een film over een jongen die in Kalmukkië (in Rusland) in de steppe leeft. Hij geraakt zijn kameel kwijt en gaat hem zoeken. We gingen ook nog naar het speelkaartenmuseum waar we mochten drukken. We hebben allemaal zelf een speelkaart gemaakt met pootafdrukken van dieren en ook een doosje van speelkaarten. Verder was er ook nog de STEM-Academy. We leerden over laserstralen en moesten goudstaven bemachtigen in een donkere kamer met laserbeveiliging. Op vrijdag hebben we waterspelletjes gespeeld omdat meester Bert afwezig was. Het was super leuk. Gerben en Jan

De zotte zebra's - juf Ilse – meester Bram



Maandag hebben we STEM voorbereid voor dinsdag. Tijdens STEM hebben we allemaal proefjes gedaan. We denken dat Senne ijzer heeft gevonden maar we zijn niet zeker. Lars die heeft thuis voor eigen plannetjestijd een neggeweer gemaakt en hij kon echt schieten. Donderdag hebben we tijdens de turnles leren volleyballen. Volgende week is het de grote verkeerstoets en daar zijn we ons op aan het voorbereiden. Rivano & Elias

De funky monkeys - juf Ann



Voor de STEM-academy gingen we deze week nog een keer naar het technieklokaal waar we een zenuwspiraal maakten. Dat was leuk! We stelden deze week ook onze onderzoeken over beroepen aan elkaar voor. Tijdens de taallessen oefenden we op verschillende goocheltrucs. Vrijdagnamiddag hielden we een korte goochelshow voor de duizendpootjes. En uiteraard genoten we ook een beetje van het mooie weer en trokken we een keer de boomgaard in!