

# ALLE KLEUREN



FREINETSCHOOL  
De Regenboog

12 januari 2018



**INFO**



↳ Het regenboogteam wenst iedereen een fijn 2018!



↳ WE ZIJN OP ZOEK NAAR RESERVEBROEKEN VOOR MEISJES EN JONGENS, GROTE MATEN VOOR KINDEREN VANAF DE DERDE KLEUTERKLAS, WIE KAN ONS HELPEN ?



**AGENDA**



15/1 week oudercontacten kleuters op vraag van de leerkracht + zwemmen L4 + L2A  
18/1 infomoment K3 naar L1 19u30  
22/1 zwemmen L4 + L2A + L1B  
26/1 rapport 2  
29/1 week oudercontacten lager op vraag van de leerkracht + week van 5/2 idem  
29/1 zwemmen L4 + L2A + L1B  
29/1 ouderteam  
30/1 kijkdag peuters  
2/2 ateliers + regenboogquiz  
5/2 zwemmen L4 + L2A + L1B  
9/2 carnaval op school  
12/2 krokusvakantie tot 16/2



**KLASSEN**



De muizen - juf Elke



Welkom aan onze nieuwe vriendjes Renz, William en Anes! Wat een flinkerds! We zijn op onderzoek gegaan in onze klas en de school, welke klasjes zijn er en welke juffen en meesters zijn er? Waar kunnen we plassen tijdens de speeltijd en waar is onze speelplaats? In de klas konden we kleuren, met waterverf schilderen, met plasticine spelen, een treinspoor maken, vormspelletjes spelen, fietsen, enz. We moeten terug een beetje wennen aan elkaar en de klas maar dat zit al helemaal snor. Vanaf volgende week doen we ook terug mee aan het opendeurtje/talentenronde. Ook vierden we de

verjaardag van Arin! Hieperdepieperdepiep hoeraaaaaaa! Maandag is juf Elke op nascholing en zal juf Lore de klas opvangen. Dinsdag is juf Elke weer gewoon in de Muizenklas.

## De vlinders - meester Saan



Enkele kinderen uit de muizenklas komen vanaf deze week mee werken in onze vlinderklas. We heten Kaat, Yousra, Chahid, Darius, Joshua en Zainab van harte welkom in onze klas. We knutselden nieuwe kaartjes voor aan onze kastjes en maakten nieuwe vlinders. We gingen terug de klas verkennen en leuk samen spelen. Het klikt al goed tussen alle vlinders. Wij gingen samen met de vogeltjesklas naar de poppenzaal. We keken naar een toneel / poppenkast / dansvoorstelling 'IKKE'. Het was heel leuk en grappig. Wij hebben veel moeten lachen! Wij zijn gestart met ons eerste onderzoek: hoe en waarom moet ik mijn tanden poetsen? Hiervoor mogen wij onze tandenborstel dinsdag 16 januari meebrengen naar school.



## De vogeltjes - juf Tessie

Joepie, terug naar school in het nieuwe jaar! Onze vogeltjes wensen iedereen het allerbeste toe in 2018. Wij zijn deze week gestart met 4 nieuwe kindjes in onze klas. Welkom Scott, Bianca, Hamza en Ziyad. Het wordt reuzefijn met jullie erbij in de vogeltjesklas! Aan het begin van de week hebben we spelletjes gedaan, zodat alle kindjes elkaar nu goed kennen. Donderdag zijn we voor de eerste keer naar de poppenzaal geweest. We gingen naar de voorstelling "IKKE" kijken. Er waren heel veel grappige dingen, want we hebben vaak gelachen. Aan het einde van de week hebben we feest gevierd voor Ilda. Ilda was de eerste die 4 jaar geworden is in onze klas.



## De bezige bijen - juf Isabel

We maakten deze week vrije teksten waarin we iets over ons zelf vertelden. Ze zijn stuk voor stuk prachtig. Kom gerust eens een kijkje nemen in onze gang. We ontdekten 4 stippen op de hand van Lily en kwamen zo bij de Move tegen pesten terecht. We luisterden naar het liedje, dansten erop en natuurlijk wilden we ook allemaal 4 stippen op onze hand want pesten is niet oké. We knutselden met playmaïs en oefenden allemaal nog eens goed op de kleuren. Er werd ook veel gesmuld en gefeest deze week want we hadden twee jarigen in onze klas, leuk! De letter van de week was de letter S van slang, snoep, ster, spiegel.... We gingen weer op letterzoektocht met onze zoekbordjes. Dat vinden we altijd fijn. Volgende week mogen onze lievelingsknuffels een dagje op bezoek komen, joepie!

## Vinnige visjes - juf Julie



Onze visjes waren heel blij om elkaar terug te zien na de vakantie. Ze waren helemaal klaar om er terug in te vliegen. Maandag speelden we met alle kleuterklassen gezellig samen. Dit vonden we wel eens leuk! Dinsdag vierden we feest voor onze juf haar verjaardag! Wat hebben we goed gezongen en gesmuld van de lekkere traktatie. We onderzochten hoeveel jaar ze werd en hoeveel jaar wij zijn. We startten ook met ons onderzoekje over de baby. Wat hebben we al schattige baby foto's van elkaar gezien! Volgende week onderzoeken we ook eens waar ons eten naartoe gaat in de buik en gaan we nog verder met de baby. Vanaf volgende week zal er ook iemand nieuw in onze klas op bezoek komen: Lowie het lettermonstertje. Wij kijken er alvast naar uit!

## De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore



De wijze uilen hebben weer een leuke week achter de rug. We wilden een onderzoekje doen over honden en hebben dan ook bezoek gehad van een hond: de hond van Juf Lore! Om ons onderzoek nog leuker te maken, hebben we een bezoekje gebracht aan een dierenarts. Hij liet ons allerlei materiaal zien dat hij nodig heeft om een hond (of een ander huisdier) te onderzoeken. Hij had ons zoveel interessante dingen te vertellen! We mochten een nieuwe letter kiezen om te leren en we hebben gekozen voor de H van hond.

## De schildpadden - meester Bart – juf Mushi



We startten de week eens anders, namelijk in de middelbare school naast de Regenboog. Iedereen was terug van een toffe vakantie en dus hadden de kleuters allemaal héél veel te vertellen. Ze besloten hun vakantie verhalen in vrije teksten te gieten en er iets moois van te maken. Weaam wilde, naar aanleiding van haar eenhoorntrui, graag leren over paarden. Dit vond iedereen wel een goed idee. Hier zullen we volgende week mee verder gaan. Twee leerlingen uit het derde leerjaar van juf Barbara namen het initiatief om een prentenboek te komen voorlezen aan de schildpadden. Dit vonden ze wel erg leuk. De meisjes hadden het dan ook heel goed gebracht! Het was een goede startweek en we zijn blij terug samen te zijn!

## De lieveheersbeestjes - juf Tine



De woordjes van de week zijn: lijm (met inoefening van de letter l), hout (met de ou) en ziek (met de ie). Tijdens de wiskundeles leren we over rechte, gebogen en gebroken lijnen, en ook over evenwijdige en loodrechte lijnen. We maken verdwijnoefeningen (zoals 8 - 8), en bijna-verdwijnoefeningen (8 - 7). En we splitsen en we tellen veel en supergoed! We bouwden maquettes van onze klas. Daarna maakten we van de maquette een plattegrond: zand op de maquette strooien, blokjes wegnemen, klaar! We maakten nieuwjaarswensen met juf Myriam. Je kan ze bewonderen in de gang bij de klas van meester Thomas! Even een vraagje: er gaan vaak spulletjes verloren. Is het mogelijk om zo veel mogelijk spullen te naamtekenen? (turnkledij, turnschoen, mutsen, sjaals, handschoenen,...) Dankjewel daarvoor!

## De pinguïns - meester Pieter



2018 is van start gegaan en daarbij wensen al onze pinguïns iedereen een heel gelukkig nieuwjaar. We schreven onze wensen op voor het nieuwe jaar en hingen deze op in de glazen gang. Goed uitgerust en vol goeie moed ontdekten we de eerste nieuwe letters van 2018. Het werden de uu (via vuur) en de g (via mug). Bij rekenen herhaalden we de plus- en minoefeningen grondig die we voor de vakantie al hadden gezien. Op maandag en dinsdag ontdekten we hoe groot de kleinste en de grootste mens ter wereld is/was. We waren zo gefascineerd dat we ook in het dierenrijk op zoek gingen naar grote dieren. Zo kwamen we er achter dat er wel een slang van 10 meter bestaat en dat het grootste dier ter wereld de gewone vinvis is (soort walvis). We hebben op de speelplaats met krijt en een lat getekend hoe groot hij wel is. Hij was groter dan ons basketbalveld! Tijdens de turnles van woensdag stond er iets speciaals op het programma. We deden reisje rond de wereld en mochten in touwen klimmen, op plinten klauteren, over de bok springen en op de balk balanceren, ... Donderdag kwam dan voor de eerste keer juf Tineke naar de klas. We vonden het een heel lieve juf, die we vanaf nu bijna elke donderdag gaan zien zodat de meester voor zijn baby'tje kan zorgen.

## De duizendpootjes - juf Nathalie



We vlogen er deze week al direct terug in. We startten met het woordpakket 12 met woorden met be, ge en ver vooraan. We moesten ook nog een aantal toetsen afwerken van taal en rekenen. We leerden de hoofdletter B en de maal- en deeltafel van 5. Probeer goed te blijven oefenen. We onderzochten dinsdagnamiddag hoeveel 1 kg en 1 l is. Ook de gram en de centiliter kwamen aan bod. We kregen wat hulp van een paar kinderen uit het 6de leerjaar. We onderzochten ook hoeveel maanden een jaar heeft, hoeveel dagen ze hebben, wat een schrikkeljaar is, hoeveel dagen een jaar heeft,.... Dinsdag gingen we naar een toneel. 'Het lichtkasteel' ging over een prins en een koning. We hoorden muziek, zagen dans, er was een verteller en acteurs. Donderdag gingen we nieuwe boeken kiezen in de bib.

## De wasberen - meester Thomas



Onze eerste week na de vakantie zit er op. Onze wasberen hebben hard gewerkt! Tijdens de lessen rekenen leerden we over de kalender. Ook leerden we de maal- en deeltafel van 5. Wasberen zijn echte rekenwonders. Tijdens de lessen taal lazen we een verhaal zonder tekst. De wasberen schreven zelf ook een verhaal en maakten hun eigen schatkaart. Ook gingen we deze week op uitstap naar toneel en naar de bib. Om onze week af te sluiten hadden we vrijdagmiddag een speurtocht door de school. Een drukke maar ongelooflijke leuke week!

## De coole kikkers - juf Barbara



Voor het nieuwe jaar wensen we jullie een wereld vol geluk! Maandag maakten we een nieuw ontwerp voor de speelplaats. Er zullen verschillende ontwerpen uitgekozen worden. We hebben een nieuwe vrije tekst gemaakt. We mochten ook een tekening maken met een nieuwjaarswens. Ze worden op het raam geplakt. We hebben een proefje gedaan over de aarde, de zon en de maan. De aarde doet er 1 jaar over om rond de zon te draaien. De maan doet er 1 maand over om rond de aarde te draaien. De zon draait alleen rond zichzelf. Vroeger dachten de mensen dat alle planeten rond de aarde draaiden en dat de aarde plat was. We gaan binnenkort zelf lesgeven. Deze week bekeken we al eens wat iedereen gaat doen. We mochten ook vrije werktijd doen. Tijdens rekenen leerden we over verschillende driehoeken; scherphoekige, rechthoekige en stomphoekige driehoeken. *Ot, Dali, Ilse, Nino*

## De olijke olifanten - juf Elke



Voor de vakantie hadden we echt geluk. In het zwembad hadden we pretbad. We mochten dan ook van de glijbaan. Superleuk! We gingen ook op uitstap naar de warmste week. We vonden het leuk om dit van dichtbij mee te maken. We maakten ook nog popcorn om te verkopen op het forum. In de klas hielden we een feestje met wel een driegangenmenu: pompoensoep, croques en ijsjes. Dat was smullen! Deze week vlogen we er weer helemaal in. We maakten heel veel toetsen want het rapport komt er ook weer aan. We maakten ook kaartoefeningen en kwamen meer te weten over de landschappen, het verkeer en de industrie in onze provincie. We werkten aan onze kleine onderzoekjes en leerden ook weer een beetje Frans.

## De kleurige kameleons - juf Goedele



Deze week leerden we weer leren met een onthoudfiche van het Oude Egypte en met de voorbereiding van onze grote toets taalbeschouwing. Tijdens Frans leerden we hoe we in de werkwoorden op –ER vervoegen: chercher, aimer en porter. Dat gaat inmiddels al vlot. We kunnen ook al zeggen welke kleren we dragen en welke kleur ze hebben. We deden ook weer eigen plannetjestijd: er werden wensen voor het nieuwe jaar geschreven, origami gemaakt, een turnles voorbereid, powerpoints gemaakt, gehaakt, een groot schilderij gemaakt, enz. Tijdens de turnles deden we reisje rond de wereld. Donderdag deden we een luistertoets en een toets taalbeschouwing. Vrijdag begonnen we aan een nieuwe vrije tekst. Maandagvoormiddag gaan we te voet naar het Taxandriamuseum. Daar bezoeken we de tentoonstelling Manen & laarzen. Aansluitend gaan we naar de Warande voor een workshop. De kinderen mogen water en een tussendoortje meenemen.

## De zotte zebra's - juf Ilse



Maandag was de verwarming stuk. Toen kregen we een hele dag in de nabewaking les. Dat was wel gezellig. We startten de dag met een tekening waar we terugblikten op 2017 en nadachten over onze wens of het moment van 2018 waar we naar uitkijken. 's Namiddags speelden we 'this is not a game', een spel waarbij we ons inleefden in het verhaal van een vluchteling. Het vijfde en zesde speelde samen. Tijdens de turnles was het reisje rond de wereld. We speelden tikspelletjes, slingerden aan de touwen als apen en liepen als ballerina's over de balk. We startten ook met iets nieuw: eigen plannetjestijd. Dan krijgen we tijd om onze praatronde voor te bereiden en maken we bijvoorbeeld een vrije tekst, vertelgrafiek of presentatie over het onderwerp waarover we willen praten. Donderdag gaf meester Bert ons middagsport. We kozen ook onderwerpen voor onze onderzoeken. Vrijdag komt de mama van Laure. Ze gaat yoga met ons doen.

## De funky monkeys - juf Ann



Maandagnamiddag speelden we samen met de kinderen van het vijfde leerjaar het spel: This is not a game. Dat is een bordspel met waargebeurde verhalen over vluchtelingen die leefden tussen de middeleeuwen en het heden. Die verhalen beschrijven de tocht die ze aflegden naar of uit België. Aan de hand van enkele filmpjes bekeken we ook de onthoudfiche over het menselijk lichaam. We leerden weer wat bij over het ademhalingsstelsel, het bloedvatstelsel, het spijsverteringsstelsel en het bewegingsstelsel. Enkele kinderen kwamen deze week ook al aan de beurt voor hun 'kindcontact'. Tijdens dit groeigesprekjes bespreken we samen dingen die al goed gaan en eventueel ook werkpuntjes.