

ALLE KLEUREN



FREINETSCHOOL
De Regenboog

8 september 2017



INFO



OP TIJD NAAR SCHOOL

We verwachten dat alle kinderen om 8u45 aanwezig zijn op school. Op die manier worden de praatrondes of andere activiteiten niet verstoord.



STRAPDAG - WERKGROEP VERKEER

Kom op vrijdag 22 september allemaal te voet of met de fiets naar school! Als er meer strappers (stappen of trappen) zijn dan kinderen met de auto verdienen jullie een beloning.



AGENDA



11/9 + 18/9 + 25/9 : zwemmen L3 + L2B

26/9 : kinderraad

27/9 : pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen



KLASSEN



De muizen - juf Elke

Eindelijk was het weer zover! De eerste schooldag was weer daar en ondertussen de eerste schoolweek al gepasseerd! Er waren traantjes, er waren knuffels, er waren blij gezichtjes en er waren twijfels maar na de eerste dagen is de spanning verdwenen en vinden we al wat meer onze weg in de klas. We zijn met een bende van 13 muisjes gestart. We hebben nog genoten van het mooie weer en gingen dinsdagnamiddag met de Vogeltjesklas, Vlinderklas en Visjesklas naar de Boomgaard. We hebben appelbomen gevonden! Maar helaas maar weinig appeltjes... Onze vrije teksten boeken kregen een mooie kaft van verf en we deden een sorteerspel. We zongen leuke bewegingsliedjes. Ook hebben we al lekkere appelflapjes gebakken! De eerste turnlesjes met onze meester Bert waren ook meteen een schot in de roos! Samen met Chris (onze vrijwilligster via het Zwart Goor) hebben we gekleurd en een puzzeltje gemaakt. Chris komt elke donderdag en vrijdag tot aan de herfstvakantie, in ons klasje meedoen. Ook juf Lindsay (onze kinderverzorgster) die elke vrijdag en maandagnamiddag bij ons is, heeft al hard voor ons gezorgd! Wij gaan ons nog heel hard amuseren, daar zijn we zeker van!

De vlinders - meester Saan



De eerste schooldag is aangebroken en dapper komen de vlinders naar school. Eerst verkennen we de klas en even later de speelplaats en de school. De volgende dagen knutselen we een vlinder om tegen de deur te hangen. Wat zijn ze mooi! Enkele vlinders schrijven hun eerste vrije tekst en maken hier een mooie tekening bij. Daarna starten we met onze eerste onderzoeken: 'Wat kan er rollen in onze klas?' en 'Welke kleuren kennen wij?'. Jasper vierde zijn verjaardag in onze klas. HIP HIP HOERA! 3 jaar!

De vogeltjes - juf Tessie



De eerste week in onze vogeltjesklas vonden we allemaal super leuk! Onze juf merkte al snel op dat we 17 hele flinke vogeltjes zijn. Deze week zijn we vooral op ontdekking gegaan in onze klas, want dat was weer helemaal nieuw voor ons! Maar we kunnen zeggen dat we ons nu al heel goed thuis voelen in onze nieuwe klas. Na de lange vakantie waren we weer blij om al onze vriendjes te zien en het was heel fijn om nieuwe vriendjes te maken. Wat we nog leuk vinden, is dat wij nu niet meer de allerkleinsten zijn op school! We hebben al een bezoekje gebracht aan de speeltuin naast de school en zijn nog eens gaan verkennen in de boomgaard. Wij hebben alvast zin in de rest van het schooljaar!

De bezige bijen - juf Isabel - juf Mushi



Een nieuw schooljaar, een nieuwe klas, een nieuwe juf en nieuwe leuke dingen om over te leren. We zijn begonnen aan de (korte maar) leuke tijd die we samen zullen beleven. De bijtjes maakten kennis met elkaar en leerden de nieuwe bijen kennen. We vertelden allerlei verhalen over onze toffe zomervakantie. We kozen ook al zelf een kentekentje voor dit schooljaar. De juf vertelde ons al een beetje over hoe we zullen werken in de klas, wat de afspraken zijn en hoe de klas in elkaar zit. Ook hebben we al wat mogen experimenteren met het speelgoed dat in de klas te vinden is. Donderdag was het feest in de klas! Floris werd 4 jaar en dus hebben we er een extra leuk dagje van gemaakt. Dank je voor de lekkere, gezonde fruitdolfijntjes Floris!

De vinnige visjes – juf Julie



Onze visjes zwommen er deze week meteen in! We snuffelden in onze nieuwe klas in alle hoeken, gingen op verkenning in de boomgaard en de speeltuin naast de school. Heel wat ontdekkingen deze week! Onze drie nieuwe vriendjes werden super goed onthaald. Welkom Elias, Danita en Jeanyck! Ook maakten we kennis met onze klaspop, Max. We waren meteen weg van hem. Een eerste onderzoek kwam ook aan bod: waarom staat er een bel op onze fiets? We onderzochten een fiets en heel veel verschillende bellen. Tringtriiing, toettoeeeeeet, heel leuk om veel kabaal te mogen maken. We hebben super fijne eerste dagen achter de rug!

De wijze uilen - juf Myriam



De wijze uilen zijn het jaar goed gestart. Ondertussen hebben we onze eerste onderzoekjes al achter de rug. We weten nu dat we met 18 kinderen in de klas zitten en dat we met meer jongens zijn dan meisjes. Ook zijn er kinderen die heel goed kunnen slapen 's nachts maar er zijn er ook die last hebben van nachtmerries. We schreven ook al onze eerste vrije teksten en werkten al met een zin uit een vrije tekst. Gisteren vertelde Teo in de praatronde dat hij naar een feest was geweest omdat zijn moeke op pensioen ging. Zo kwamen we te weten wat dat eigenlijk is als iemand op pensioen gaat. We stuurden ook al een filmpje naar onze correspondentieklas in Kameroen en zo leerden we al onze eerste Franse woordjes. Juf Isabel kwam op bezoek in onze klas met Twan. Het was gezellig om onze juf van vorig jaar weer te zien. We vonden Twan een schattig baby'tje en hij had honger, daarom kreeg hij een flesje in de klas.

De schildpadden - meester Bart



Een nieuw schooljaar, nieuwe schildpadjes die er direct wilden invliegen. We maakten naamkaartjes voor de boekenkastjes. We leerden deze week ook al een letter : de 'S'. Tijdens onze eerste nieuwsronde kwamen we veel te weten over de match van de Rode Duivels tegen Griekenland, dat een helm dragen toch wel belangrijk is en dat een leger raketten heeft geschoten. Met verschillende druktechnieken maakten we een verjaardagskalender. We werkten deze week ook aan ons onderzoek van zeedieren. We schreven een eigen gedicht, knutselden kwallen en gingen op zoek naar antwoorden op een aantal vragen.

De lieveheersbeestjes - juf Tine



We leerden deze week onze eerste letters lezen: i en k en m. We telden tot 10. En we telden terug van 10 naar 0! We leerden over "meer", en "minder" en "evenveel", over de eerste, de laatste, de voorlaatste,... Als echte natuurvrienden genoten we van de stralende zon en maakten we een wandeling: we gingen op avontuur tussen de braamstruiken door: we zagen een duif, een paddenstoel, madeliefjes en duizendblad, een eik en heeeeeeel veel appeltjes! Vanaf maandag zit er telkens een weekagenda in de boekentas. Je kind krijgt huiswerk op maandagen, dinsdagen en donderdagen. Tijdens de vrije werktijd deden we veel toffe dingen: er is Playmobil over Egypte, Aster bracht braakballen mee, er wordt gebouwd met lego, we knutselen letters met kraaltjes en steentjes. We luisterden naar een verhaal waarin we leerden dat het belangrijk is om in jezelf te geloven. We kregen er een vriendinnetje bij: ze heet Hewro. Welkom, Hewro!

De pinguïns - meester Pieter



Op ons eerste schooldagje kwamen er 17 kleine pinguïns voorzichtig in onze klas geschuifeld. Het begin was allemaal nog heel spannend en nieuw, want in een 1ste leerjaar gaat het er anders aan toe dan bij de kleuterklassen. We kregen ons eigen schuifje, bankje, kaftjes, werkboekjes en schrijfgerei. Iedere dag (buiten woensdag) is er een 'pinguïn van de dag' die de praatronde leidt. Na de praatronde beginnen we dan met rekenen en taal. Zo leerden we deze week 2 letters schrijven (i,k) en ook al een woordje lezen (ik). Bij onze eerste lesjes rekenen leerden we het verschil tussen links en rechts via Twister en speelden we winkeltje. In de namiddag is er dan tijd voor onderzoek en/of vrije werktijd. Op maandag maakten we zo bijvoorbeeld met behulp van een spiegel een zelfportret. Op dinsdag ontdekten we dat zout water best lekker kan zijn en dat er alles gemakkelijker in blijft drijven en op donderdag leerden we vliegertjes vouwen. Omdat het de eerste week was hadden we nog geen huiswerk. Oef! Maar volgende week starten we daar mee. **Gezocht: kapotte binnenbanden van een fiets, mocht je er thuis hebben liggen mag je deze steeds naar ons klasje brengen.**

De duizendpootjes - juf Nathalie



De eerste schoolweek zit erop en we zijn er meteen ingevlogen. We herhaalden leerstof uit het eerste leerjaar. De letters en de oefeningen tot 10. Dit ging nog heel erg goed. We leerden onze klasgenootjes wat beter kennen, we leerden een liedje, we begonnen aan een vrije werktijd en deden zelfs al een onderzoekje. We kozen allemaal een dier en maakten een dierenpaspoort. We stelden dit zelfs al aan elkaar voor, een echte presentatie!! Goed begonnen is half gewonnen!

De wasberen - meester Thomas



Onze eerste week in de wasberenklas zit er op. We zijn begonnen met het leren van onze eerste hoofdletters. De hoofdletter N en M kunnen onze wasberen al schrijven. Tijdens de rekenlessen hebben we de leerstof van het 1^{ste} leerjaar herhaald. Zo kunnen we binnenkort aan de leerstof van het 2^{de} leerjaar beginnen. Ook hebben we deze week onze eerste vrije teksten in het 2^{de} leerjaar geschreven. De resultaten kunnen jullie binnenkort bewonderen.

De coole kikkers - juf Barbara



Alle kinderen werkten mee aan de tekst.

Op de eerste schooldag hebben we heel veel voorbereid voor het schooljaar. We moesten nog niet rekenen en we hadden nog geen huiswerk. Het was leuk om weer naar school te gaan maar het was ook een beetje spannend. We vonden het leuk om onze nieuwe, lieve juf te zien en om elkaar terug te zien. Maandag hebben we tijdens de rekenles gemeten. We leerden over de afkortingen van m, dm, cm en mm. We hebben zelf dingen gemeten. We hebben ook geturnd. Tijdens stille werktijd mag je in een extra bundeltje werken, doe-mij-na doen, crea met de verfpotloden en andere dingen. We werkten deze week in onze rekenschrift. We oefenen terug de maaltafel van 5 en 10. We deden ook vrije werktijd. Er was buitenspeelgoed, we mochten knutselen en tekenen, lezen, met de lego en de kaplablokken spelen, ... We herhaalden ook de hoofdletters deze week. Juf las een boek voor: 'De griezels'. De schrijver is Roald Dahl. Dat boek was grappig en heel leuk! Het is hier keiplezant en het was een keileuke week. **Maandag gaan we zwemmen. Vergeet je zwemtas niet!**

De olijke olifanten - juf Elke



Voor onze vrije tekstenboeken maakten we een voorblad. We kleurden een olifant in met wasco en werkten af met ecoline. We maakten tekeningen op onze maandkalender. Daarbij knutselden we een verjaardagskalender. Dat deden we met waterverf. We moesten dan de verf blazen. De juf trok een foto en we maakten een zelfportret. Er zijn er hele grappige bij! Bij spelling deden we het rupsendictee. Dat was pas leuk! Tijdens rekenen deden we 4-2-solo. Eerst maakten we oefeningen per vier, dan per twee en dan een rijtje alleen. Bij de kaartoefeningen leerden we al over onze provincie en de verschillende soorten grenzen. De juf vertelde ook over de eerste wereldoorlog. We weten nu hoe die begon, wanneer die was, hoe het leven in de loopgraven was. We oefenden al een beetje Frans. We zongen een liedje over de kleuren en deden daarna een kleuropdracht. Het liedje bleef in ons hoofd zitten. Yasmine en Oumaima

De kleurige kameleons - juf Goedele



Het was superleuk op onze eerste schooldag. We hebben allemaal leuke dingen gedaan. Gerben was in de vakantie naar Amerika gegaan. Hij zag daar een supergrote boom met een diameter van 11 m. We hebben de omtrek van zo'n grote boom getekend op de speelplaats. We hebben de omtrek van onze hand getekend en daar schreven we vijf kwaliteiten in. We bedachten ook samen welke afspraken in de klas belangrijk zijn. Het leukste is dat we het eerste lesje Frans hebben geleerd en we kunnen al zelf een paar woordjes zeggen. We kunnen zeggen hoe we heten en hoe oud we zijn. We weten hoe je melk, water, fruitsap en basket en nog veel meer in het Frans zegt. In de praatronde vertelde Ellis ook nog over Kim Jong- Un en praatten we over de eerste en tweede wereldoorlog en waarom mensen op de vlucht gaan en hun eigen land verlaten. We duiden op de kaart alle landen aan waar we op reis geweest waren in de vakantie en zochten op de kaart van Turnhout waar onze school staat en waar we wonen. We hebben ook een nieuwe jongen in onze klas. Hij heet Yassin. We zijn erg blij dat hij er bij is. Shamani, Anna en de juf

De zotte zebra's - juf Ilse



Onze klas had eerst geen naam. We zijn nu dus bezig met ons dierenonderzoek. We hebben een klasnaam gekozen, DE ZOTTE ZEBRA'S. We hebben onze eerste lessen Frans gehad. We leren eerst spreken. We leerden onszelf voor te stellen. Juf Ilse typte dit voor ons : *Je suis Iza. J'aime le basket. J'ai neuf ans. J'ai une soeur.* Juf Goedele startte vorig jaar met kwartierlezen. Ze merkte dat de leesniveaus zo beter werden. Wij zijn nu ook gestart met kwartierlezen. Onze turnlessen met de juf zijn in de sporthal van het middelbaar. Deze week knutselden we ook veel: een verjaardagskaart, een verjaardagskalender, een kaartje voor ons takenbord ... Jitske & Trijn

De funky monkeys - juf Ann



We zijn het schooljaar heel leuk gestart. Alle funky monkeys hebben er veel zin in en willen er een mega tof schooljaar van maken! Deze week begonnen we al aan ons zelfportret, onze eerste vrije tekst en maakten we schriften en kaften in orde. Tijdens turnen maakten we levende piramides en we kozen ook al onze eerste onderzoeken!