

# ALLE KLEUREN



FREINETSCHOOL  
De Regenboog

10 november 2017



## INFO



Hobby- en geschenkenbeurs

Zondag 19 november 2017

Van 11 uur tot 17 uur

Wij nodigen U graag uit op onze activiteit, die plaatsvindt in de polyvalente zaal van de Freinetschool "De Regenboog", Boomgaardstraat 60, 2300 Turnhout.

Een 20-tal mensen zullen een stand innemen.

U zult er van staan te kijken welke "rijkdom" aan kunstenaars we in onze buurt en in de omgeving bijeen hebben gebracht.

We bewonderen schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, kaarten, zelfgemaakte juwelen, keramiek, demonstratie pottendraaien, bloemschikken, weef- en breiwerkjes, handtassen van kranten, geschenkverpakkingen, gepersonaliseerde geschenken, leuke hebbedingetjes, genaaide en gehaakte spulletjes, viltten, sjaals, mutsen.

Er zal veel te zien zijn, want de exposanten zullen hun best doen om hun hobby te tonen. Wij hopen U allen te ontmoeten, breng vrienden en kennissen mee.

De toegang is gratis. We voorzien warme en koude dranken aan democratische prijzen om een deel van de onkosten te dekken.



## AGENDA



13/11 : zwemmen L3 + L2B

20/11 : zwemmen L3 + L2B

27/11 : zwemmen L3 + L2B

29/11 : pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen

**Op de jaarplanning staat regelmatig weekafsluiter dit schooljaar. Dit wil niet zeggen dat onze school die dagen vroeger stopt.**

**WEEKAFSLUITER = alle juffen en meesters zingen dan samen met alle kinderen van alle klassen liedjes in de zaal om de week met de hele school muzisch af te sluiten.**

**Deze dag eindigt dan ook gewoon om 15u10 zoals anders. Dus ouders kunnen op vrijdag de kinderen gewoon afhalen aan de klassen.**



## KLASSEN



### De muizen - juf Elke



WELKOM aan onze nieuwe muizenvriendjes Serena, Chahid en Lidia. Imraan volgt ook nog snel. We zijn blij met onze nieuwe vrienden in de klas en ze beginnen hun draai wat te vinden na enkele dagen. We mochten experimenteren met dozen, pincetten en pompons en de nieuwe muizen schilderden hun voorkant van de vrije tekstenboek. We werkten nog onderzoekjes af van voor de vakantie en maakten een ontwerp voor een kerstkaart. Deze zullen binnenkort aangekocht kunnen worden. We konden met waterverf schilderen, met plasticine spelen en een lang treinspoor maken. De eerste week na de vakantie is het vooral weer heel fijn om terug aan elkaar te wennen.

### De vlinders - meester Saan



Na een week goed gerust te hebben komen alle Vlinders weer uitgerust naar school. We doen verder met ons onderzoek: Wat is er zacht? Hiervoor knutselen we zachte knuffeldiertjes en maken we één grote zachte voelbeer! Kom maar eens een keer voelen in de gang aan onze klas... Met een voelbeer experimenteren we met verschillende materialen. Wat voelt er zacht aan?... Dat is spannend en leuk! We doen ook een klein onderzoekje over handschoenen: Wanneer/ waar moeten we handschoenen en wanten dragen? We maken tover vrije teksten waarbij je extra kleur kan toveren in je tekening. Ze zijn heel mooi! Luna komt deze week en volgende week helpen in onze klas. Ze is super lief en zorgt goed voor ons. We zingen graag liedjes met haar en ze leest boekje voor aan ons. Joepie!

### De vogeltjes - juf Tessie



De vogeltjes zijn deze week gestart met een heel groot onderzoek. We zijn een boot aan het maken in de klas. We gingen aan de slag met hele grote stukken karton. Onze juf stond in de boot om de stukken aan elkaar te maken en toen hadden we plots een heel groot probleem: onze juf zat vast in de boot! Gelukkig was er een slim vogeltje dat bedacht om een deurtje te maken in de boot. Zo kon onze juf er weer uit en de kindjes konden spelen in de boot. We maakten raampjes, een stuur, een dak en bedjes in de boot, want dat hadden we zeker nodig. Er was ook een grote zee waar de boot in kon drijven en daarin zwemmen vele vissen en gevaarlijke haaien! Gelukkig hebben onze piraten in de boot hengels om deze op te vissen en in de visnetten te doen. Volgende week gaan we een eiland maken naast onze boot. En we zijn er van overtuigd dat we daar een schat gaan vinden!

### De bezige bijen - juf Isabel



Bonjour! We leerden deze week een Frans goedmorgenliedje. We kunnen het al heel erg goed zingen en zijn daar natuurlijk trots op. Onze nieuwe klaspop Filippo het draakje was een beetje droevig omdat hij geen mooi bedje had. Daarom maakten we voor hem een mooi bedje van een doos. Hij was er heel blij mee. We dansten voor hem ook de drakendans, heel leuk! Je kan hem thuis ook een keertje doen. Gewoon op youtube kijken bij de drakendans van de Efteling. We deden een onderzoekje over de vleermuis. Door het boekje van Floep de vleermuis leerden we veel bij over deze diertjes. We willen voor onszelf nog vleermuisvleugels maken. Maar we zijn er nog niet helemaal uit hoe we dat gaan doen. We deden ook voor het eerst bakjestijd in de klas! Volgende week gaan we geluksstenen maken. Wie in het weekend een mooie steen tegenkomt, mag die zeker meebrengen naar de klas.

### De vinnige visjes - juf Julie



Deze week maakten we kennis met heel wat verschillende muziekinstrumenten. We kenden er al een paar, maar bij sommige moesten we toch raden naar de naam. Natuurlijk keken we niet alleen naar hoe ze eruit zagen, maar ook naar hoe je ze moet bespelen. Dit was uiteraard het leukste onderdeel van de week. Blazen, tokkelen,...noem maar op. We hebben onze beste muzikale kant laten zien! En niet enkel muziek maken, maar ook zingen kwam aan bod, want ook dat kunnen we als de beste! We ontdekten ook verschillende materialen in de klas waar we muziek mee konden maken, geweldig vonden we dat! Volgende week gaan we aan de slag om wat meer te weten te komen over de vleermuis.

## De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore



Deze week keken we eens welke letters we allemaal al kenden. We oefenden ook al eens de cijfertjes. We lazen het boek " het spoor achterna " en dus mochten we ook onze voeten schilderen en afdrukken maken, dat was leuk. Maïssa kwam in onze praatronde haar speelgoed-tablet laten zien. Dat was leuk want zo hoorden we de letters en cijfers in het Frans. Daarna zongen we samen Franse liedjes. We mochten ook tekenen in scheerschuim en we maakten nieuwe vrije teksten. Ook leerden we een nieuw spel met een dobbelsteen en dat kunnen we met 2 spelen. We kozen allemaal een vriendje met wie we aan de slag gingen. We tekenden ook met Chinese inkt en daarna mochten we onze tekening schilderen met ecoline. We deden ook nog eens massage in de klas zodat we lekker rustig werden. Hafsa kreeg een broertje, Ibrahim, een proficiat voor het hele gezin!

## De schildpadden - meester Bart



We zijn deze week gestart met een onderzoek rond hockey. Xander bracht al zijn hockeyspullen mee naar de klas en leerde ons al een beetje hockeyen. We leerden deze week ook een nieuwe letter, de 'H'. Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer te weten over de klimaatop, everzwijnen en een wedstrijd boomzagen. We werkten ook al heel hard aan onze kerstkaarten. Op vrijdag maakten we nog lekkere puddingpap met hagelslag.

## De lieveheersbeestjes - juf Tine



De woordjes van de week zijn: boot (met inoefening van de letter oo), doos (met inoefening van de letter d) en doek (met inoefening van de letter oe). Tijdens wiskunde leren we nu volop splitsen zonder naar de getalbeelden te kijken. Het lukt al aardig! We maakten ook diagrammen met legoblokjes, en leerden over de even en oneven getallen. De even getallen zijn de getallen van de wolf: "0, 2, 4, 6, 8, 10, heb je geen wolf in het bos gezien? Heb je 'm niet zien lopen, met zijn kromme poten? Heb je 'm niet zien gaan met zijn rode laarsjes aan?" De oneven getalbeelden zijn de getalbeelden met een eenzaam blokje. We maakten deze week mooie kunst met herfstblaadjes, en we zijn aan het experimenteren met druktechnieken (voor onze kerstkaartjes!).

## De pinguïns - meester Pieter



Het weekje herfstvakantie zit er alweer op en heeft ons deugd gedaan. Onze meester is ook terug en heeft een zoontje gekregen. Juf Eva (stagiaire) is deze week in onze klas om ons een beetje te helpen met het lezen en rekenen. Door onvoorziene omstandigheden konden we maandag niet naar de dokter (clb-onderzoek). We leerden deze week de letters 'd' en 'oe' lezen en schrijven. Tijdens rekenen gingen we aan de slag met het splitsen en leerden we over even en oneven getallen. Op dinsdagnamiddag trokken we tijdens de talentenronde naar juf Nathalie. Daar gingen we met ons lichaam muziek maken, dat vonden we allemaal super leuk. Op donderdag leerden we kaartlezen met een kaart van de school. Zo ontdekten we alle klassen.

## De duizendpootjes - juf Nathalie



We vlogen er na onze vakantie meteen in. We herhaalden de woordpakketten en maakten toetsen van rekenen en taal. We leerden ook de hoofdletter H. We maakten een complimentenplacemat en speelden elke dag een spel met een wasknijper. Wie de wasknijper van de juf kreeg, moest de hele dag complimentjes geven aan iedereen van de klas. We mochten deze week ook bij meester Thomas in de klas. We maakten een stopmotionfilmpje. Donderdag gingen we naar de bib om zelf boeken te kiezen. Vrijdag maakten we zelf kaartjes om op te sturen. Een toffe actie van de kinderraad!

## De wasberen - meester Thomas



Na onze welverdiende vakantie zijn we goed gestart. Tijdens de lessen rekenen leerden we al + en - tot 100. De wasberen zijn echte rekenwonders. Dinsdagnamiddag hadden we een talentenmiddag. De wasberen leerden een geweldige leuke dans van juf Elke. Een echte topnamiddag. Ook gingen we deze week naar de bib met de duizendpootjes. Het werd een zeer leuke maar ook vermoeiende namiddag.

## De coole kikkers - juf Barbara



Op het forum waren er 2 tovenaars die onze onderzoekjes tot leven toverden. We vonden het heel leuk en grappig. We hebben mandala's gemaakt. We kregen een blad met een cirkel. We moesten er in kleuren op ons gevoel. We mochten niet nadenken. Ze zijn heel mooi! Vandaag kwam Abdel afscheid nemen omdat hij naar een andere school gaat. We maakten een tekening voor hem. We wensen hem een leuke school. Deze week leren we weer een nieuwe taal: Spaans. We leerden deze week een liedje van 100 jaar geleden: 'Daantje'. Er waren toen ergere straffen, Daantje moest de hele middag binnen blijven en op een lei straf schrijven. We deden een toets van taal over de grootste man ter wereld. We hebben gele leesmapjes. We moeten lezen met de chronometer en onze tijd meten. Elke keer krijgen we een nieuw record. We gaan de tekst steeds beter lezen. Er zijn weer kinderen die nieuwe boeken bij hadden voor onze klasbib. We hebben nu heel veel leuke boeken! In de boomgaard maakten we onze boomhut af. We hopen dat ze nu steviger is want de vorige keer ging ze stuk. Er hangt ook een vlag bij. We maakten een tekening bij onze vrije tekst met zwart en wit. *Badr, Miro en Ilse* **Maandag gaan we zwemmen. Vergeet je zwemtas niet!**

## De olijke olifanten - juf Elke



We leerden bij meester Bram een stiftgedicht maken. Tijdens de techniekles maakten we zelf een passersraam. We bakten heerlijke wafeltjes zonder gluten en lactose. Deze week leerden we werken met getallen tot 100 000. Kei leuk! Maandag verdeelde de juf ons in groepjes en ontdekten we meer over afval. Dinsdag hadden we talentennamiddag. We mochten een namiddagje naar juf Ilse en zij werkte samen met ons rond drama. We vonden het heel leuk! We knutselden aan onze kaartjes voor de actie van de kinderraad. We sloten de week af met veel smullen. Flor trakteerde ons op fruitsla en popcorn, Verena verraste ons met heerlijke cake en we hielden een gezond afscheidsfeestje in de klas voor Ayoeb.

## De kleurige kameleons - juf Goedele



Maandag hebben we Frans leren schrijven. Het was we eerst wat moeilijk, want je moet op veel dingen letten. Na een paar dagen wende het wel. Maandag zijn we ook begonnen met Helm Op Fluo Top. Dinsdag zijn we naar Talentenschool Turnhout gegaan en hebben we een trilbot gemaakt. Donderdag hebben we kerstkaartjes gemaakt voor de inzameling voor de speeltuigen en het was te gek. Vrijdag hebben we het toneel van maandag voorbereid. Dinsdag gaan we op pad voor de STEM-dag. Vergeet je fiets niet! Roos en Helena

## De zotte zebra's - juf Ilse



Maandag deden we een workshop met de juf over drama (dat is toneel). We kregen kaartjes met opdrachten die we moesten uitvoeren. Daarna kregen we kaartjes met personen die we in een gesprek aan tafel speelden. We hebben dinsdag een knikkerbaan gemaakt bij meester Pieter. Tijdens de turnles hebben we een fietsparcours gedaan. Op donderdag hebben we in ons Frans boek planète 1 afgewerkt. Nu leerden we de woorden schrijven. Wij hebben op vrijdag onze kerstkaartjes gemaakt. Hopelijk vinden jullie ze mooi en worden er veel verkocht. De opbrengst gaat naar de speelplaats. Amira & Laure

## De funky monkeys - juf Ann



Deze week stond helemaal in het teken van STEM. Maandag leerden we meer over robots en wat belangrijk is wanneer je een robot gaat programmeren. Dinsdag gingen we tijdens de STEM-academy aan de slag met een Ozobot. Dit is de kleinste programmeerbare robot die er op dit moment bestaat. We programmeerden de Ozobot op de computer en lieten hem nadien een parcours afleggen. Dat was heel leuk! Donderdag namen we deel aan de Vlaamse STEM Olympiade. We kregen een boekje met 32 meerkeuzevragen die we individueel beantwoordden. Sommige vragen waren best moeilijk, maar iedereen deed goed zijn best!