

ALLE KLEUREN



FREINETSCHOOL
De Regenboog

24 november 2017



AGENDA



4/12 : zwemmen L4 + L2A
5/12 : sint op school
11/12 : zwemmen L4 + L2A
12/12 : kijkdag peuters
14/12 : schaatsen lagere school
18/12 : zwemmen L4 + L2A
19/12 : kinderraad
21/12 : winterfeest in de klassen
22/12 : winterforum start 13u15



KLASSEN



De muizen - juf Elke



Wat een geweldig fijne week was het alweer! En welkom ook aan Imraan die maandag gestart is! We hebben een mooie kleurplaat gemaakt voor Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten omdat we gisteren op bezoek mochten gaan in het Sintmagazijn. Omdat Sinterklaas bijna jarig is, hadden we een taartje en een kaarsje en zelfs een vuurwerkje meegenomen. Sinterklaas was ons heel dankbaar! We mochten kunstwerkjes maken op de schildersezal, bestek sorteren en we hebben een coöperatief werk gemaakt: samen met een wrijftechniek van verf onder plastic, hebben we de mooiste kleuren gemengd met elkaar. Onze onderzoekjes zijn afgewerkt en hangen in de gang uit. Dinsdag had de werkgroep van de Grote Voorleesweek, een leuke locatie met poppenkast voor ons voorzien. Juf Elke speelde een poppenkastspel en we kregen van Anneke van de Hestia, als verrassing warme chocomelk en poffertjes. Het was heel fijn! We konden experimenteren met de stempeldoos en bouwden torens en huizen voor een spiegel. Gisteren deden we ook talentronde: de juffen en meesters hadden leuke activiteiten voor de kinderen in petto en vandaag genoten we weer van de ateliers.

De vlinders - meester Saan



Maandag gingen de vlinders en de vogels samen met de bus naar de poppenkast. Het spookte in de poppenkast. Hoe ging de agent dat oplossen? De voorleesweek vinden de vlinders superleuk! Nadien speelden we zelf poppenkast in onze klas en maakten we mooie spoken. Het was deze week talentenronde en ateliers, dat vinden wij fijn om te doen! Tijdens onze praatronde vertelden wij over de Sint. Samen beslisten we om een grote stoomboot te maken en een brief te schrijven naar de Sint. Hopelijk komt hij een keer langs op onze school...

De vogeltjes - juf Tessie



Op maandag gingen de vogeltjes met de bus naar de poppenkast. Het was daar heel gezellig. We konden zitten op stoeltjes om te kijken naar de poppenkast en we konden onze benen verwarmen onder een zacht dekentje. Na de poppenkast dronken we lekkere warme chocomelk en aten we heerlijke poffertjes. Omdat het voorleesweek is, probeerden onze vogeltjes om zelf een verhaal te maken. Eerst hebben we samen een verhaaltje gemaakt en daarna zijn we er tekening bij gaan maken. Het is best een spannend verhaal, gelukkig loopt het weer goed af! Op donderdag deden we voor de eerste keer de talentenronde. Onze jongste kleuters hebben kunnen knutselen bij meester Saan, zich laten grimeren bij juf Elke of werken met de natuur bij juf Tessie. Aan het einde van de week deden we weer super leuke ateliers! Stilletjes aan beginnen we ook de Sintkriebels te voelen... We werden in onze klas zelf al Sint en Piet en kijken nu heel hard uit naar de komst van de Sint!

De bezige bijen - juf Isabel



We genoten maandag van een prachtige poppenkast in de Hestia! Jan Klaassen kan een deugniet zijn hoor. Dankjewel aan de Hestia, de mama van Toos die voor ons achter de poppenkast kroop en de werkgroep voorleesweek. Deze week was het onze taak om voor de kippen te zorgen. Door de vele regen was het daar lekker modderig dus dat was best een hele taak. We schrokken er ook van dat kippen zo'n grote kaka's kunnen doen ;). We zongen een liedje over de dagen van de week en de letter K stond centraal deze week. Donderdag was het voor de eerste keer dit schooljaar talentenronde. Elke maand kunnen we een keer gaan proeven van een talent bij de verschillende juffen en meesters; koken, knutselen, dans en yoga, natuur, techniek, sport en taal en verhaal. En vandaag genoten we nog van de ateliers. Volgende week gaan we op woensdag naar de stadsboerderij, joepie daar kijken we al naar uit! We mogen de dieren gaan verzorgen en voederen. En zo kunnen we ook onze vragen over geitjes stellen.

Vinnige visjes - juf Julie



Deze week mochten onze vinnige visjes samen met de bezige bijen gaan genieten van een hele leuke poppenkast. Gezellig in het donker kijken naar de avonturen van Jan Klaassen en Katrijn. We vonden het super spannend en leuk tegelijk. Daarna genoten we van lekkere poffertjes en chocolademelk. Heerlijk! Donderdag was het voor de eerste keer talentenronde. Ook hier kwamen we heel enthousiast van terug. We vinden het altijd wel eens fijn om naar een andere klas te mogen. Vrijdag waren het weer ateliers. De visjes kijken hier altijd heel hard naar uit en ook deze keer vonden we het geweldig. We zongen al heel wat liedjes van Sinterklaas en onderzochten hoe hij van Spanje naar hier komt. We kijken al uit naar zijn komst dinsdag!

De wijze uilen - juf Myriam - juf Lore



De wijze uilen hebben weer veel leuke dingen gedaan. Ze zijn de week gestart met de nieuwe letter, de B. We hebben hierover een super grappig liedje geleerd. Toen de verwarming niet werkte hebben we samen kunnen spelen met de visjes, de bijtjes en de schildpadden! Wat was dat leuk. Weet je wat ook leuk was? DE POPPENKAST! Het ging veel te snel voorbij en achteraf kregen we nog lekkere poffertjes en warme chocomelk, mmmmm. De wijze uilen kunnen niet zwijgen over Sinterklaas. Daarom hebben we leuke activiteiten en spelletjes gedaan over de Sint en zijn Pieten.

De schildpadden - meester Bart



Deze week was het voorleesweek. We zijn samen met de uilen naar Hestia geweest. Daar kregen we een mooi poppenverhaal te zien van Klaas en Katrijn. We zijn deze week ook van start gegaan met ons onderzoek rond ninja's. We schilderen een ninja in een bos. We oefenden onze zintuigen zoals echt ninja's. We zochten naar de juiste ninjashadows. Op donderdag was het de eerste talentenronde van het schooljaar. We gaan dit jaar vele leuke talenten ontdekken. Tijdens de nieuwsronde kwamen we meer te weten over verliefd zijn, vulkanen en de Davis Cup.

De lieveheersbeestjes - juf Tine



De woordjes van de week zijn: zon (met inoefening van de letter z), en zak (met inoefening van de letter a). Tijdens de wiskundeles oefenen we plus en min, en we tekenden figuren na met rechte en schuine stapjes. Op dinsdag gingen we naar het Begijnhof. We luisterden naar oude verhalen in oude huisjes. Het was betoverend! Een dikke dankjewel aan iedereen! We hadden een groot atelier op vrijdag en een mini-atelier op donderdag: enkele kinderen van het eerste leerjaar waren juf of meester, en leerden ons iets nieuws: papier vouwen, een instrument maken, stempelen, kleuren, dieren tekenen, halli galli, een grote stad bouwen, een doosje maken. Dat was zoouou leuk! We leerden van elkaar!

De pinguïns - meester Pieter



Deze week leerden we twee korte letters, de o (via het woordje zon) en de a via het woordje (zak). Bij rekenen deden we heel veel verschillende dingen. Zo maakten we onze eerste echte sommetjes (+), leerden we betalen met euro's, en leerden we wegen en vergelijken met een balans. We hebben nu ook een klaskas waar we zelf dingen mee kunnen kopen. Voor onze gezamenlijke vrije tekst maakten we met waterverf allemaal mooie prenten. Nu hebben we een echt verhaal! Op dinsdag trokken we naar het Begijnhof, daar gingen we in kleine groepjes op verschillende locaties luisteren naar verhaaltjes. We vonden het een leuke trip en hopen dat het elke week voorleesweek wordt. Na ons vrij dagje (woensdag) organiseerden we donderdagnamiddag samen met de lieveheersbeestjes een knutsel/bouwnamiddag. Er waren een aantal kinderen uit onze klassen die via een mini-atelier ons dingen aanleerden. Dat was superfijn en voor herhaling vatbaar. Op vrijdag waren het dan de echte ateliers en die waren natuurlijk ook meer dan geslaagd!

De duizendpootjes - juf Nathalie



Deze week leerden we woorden met eeuw en ieuw. We leerden ook turven. Dit is tellen en streepjes zetten. We lazen weer een stripverhaal van de Sint. Bij het rekenen herhaalden we de oefeningen tot 100 en de maal- en deeltafels die we al kennen en leerden we rekenen met de euro. We gingen op uitstap naar het Begijnhof om naar leuke verhalen te luisteren, maakten schilderijtjes voor onze think pink-verkoop en werkten in de ateliers. We zijn nog steeds op zoek naar naaiende helpende handen voor onze actie voor het goede doel. Maandag gaan we voor de eerste keer zwemmen. Zwemzakjes niet vergeten!

De wasberen - meester Thomas



De weken vliegen voorbij in de wasberenklas. Deze week gingen we voor de laatste keer zwemmen. Het pretbad was superleuk! De wasberen hebben genoten. Tijdens de lessen spelling leerden we het woordje sneeuw. De wasberen kunnen al niet meer wachten tot de eerste sneeuw. Ook oefenden we een liedje voor Sinterklaas. Welk liedje gaan we natuurlijk nog niet verklappen. Dat is ons geheim.

De coole kikkers - juf Barbara



Tijdens techniek werkten we onze robothand verder af bij juf Mirjam. We werkten deze week hard aan onze rekentoets. Bij taal leerden we over samenstellingen en afleidingen. We zwommen voor de laatste keer. Dat vinden we wel jammer. Dinsdag zijn we gestart met onze nieuwe onderzoekjes: hoe wordt een vliegtuig gebouwd, hoe is het heelal ontstaan, hoe is het leven van een kat, hoe worden Tv-programma's op Tv gezet, hoe werken onze hersenen en hoe is het leven van dino's? We brachten heel veel boeken mee en vulden onze mindmap in. Woensdag hadden we een dagje vrijaf. Donderdag ging juf op bijscholing. We kregen een vervangjuf in de klas.

De olijke olifanten - juf Elke



We hadden maandag de laatste les bij juf Barbara. We vonden het heel leuk en leerden weer veel leuke dingen bij! Vanaf maandag gaan we zwemmen. Dat vinden we heel leuk. Dinsdag deden we herhalingsoefeningen aan de hand van spelletjes. We oefenden open en gesloten vragen met het spel 'rara, wat ben ik?'. We deden een woordenboekenspel en oefenden de coördinaten in. Met de placemat maakten we oefeningen met het werkwoordschema. We leerden lengtematen in de tabel plaatsen en op de computer maakten we oefeningen over België. We ontdekten de provincies, hun hoofdsteden en de rivieren. Lukas en Flor

MAANDAG GAAN WE ZWEMMEN! VERGEET DE ZWEMZAKKEN NIET!

DINSDAG GAAN WE IN HET KADER VAN DE VOORLEESWEEK OP UITSTAP NAAR HET BEGIJNHOF. DOE BEST WARME REGENKLEDIJ EN AANGEPASTE SCHOENEN AAN!

DONDERDAG GAAN WE NAAR EEN TONEEL.

De kleurige kameleons - juf Goedele



Het was een korte week. Tijdens de turnles werkten we onze dansjes af en toonden we ze aan elkaar. We werkten onze teksten van onderzoek af. Woensdag hadden we een vrije dag. Meester Bram kwam donderdag en vrijdag lesgeven. We mochten spelletjes rond verkeer doen. Volgende week maandag en dinsdag hebben weer les van hem. Vrijdag was het atelier en kozen we zelf een activiteit uit. Rania en Yassin

De zotte zebra's - juf Ilse



Bij Frans leerden we deze week verschillende lichaamsdelen. We speelden het spel "de juffrouw zegt" en leerden het liedje "hoofd, schouders, knie en teen" in het Frans. Maandag was de verwarming defect. Daarom mochten we een hele dag les volgen in het middelbaar. We werkten deze week verder aan onze onderzoekjes. In de praatronde kwamen het thema "bos" en "natuur" vaak terug. Daarom koos iedereen zijn specialiteit waar hij zich nu in verdiept (dieren, paddenstoelen, het ontstaan van nieuwe planten, paddenstoelen, geschiedenis en aanpassingen van planten). Als de onderzoeken afgerond zijn geven we les aan elkaar over onze specialiteit. Dinsdag werkten we tijdens de turnles rond lopen. Dat was vermoeiend! Donderdagochtend stond er post in de klas te wachten. Alle kinderen van onze correspondentieklas stelden zich voor in een brief. Ze maakten ook knutselwerkjes voor ons. We ontdekten dat er veel gelijkenissen met onze klas zijn. Vrijdag kozen we iemand die onze pennenvriend wordt en waar we vaker mee gaan schrijven. Daarna staan er vrijdag ateliers gepland. Joepie!

De funky monkeys - juf Ann



Deze week gingen alle groepjes van start met nieuwe onderzoeken. Er komen weer heel wat leuke onderwerpen aan bod: pesten, DNA, astronauten, internet, huizen, pooldieren, zintuigen, kleding en het geheugen. Onze juf las deze week nog verder voor uit het boek ' Honden niet toegelaten'. Het verhaal gaat over Freek. Hij is de opa van Lars en heeft dementie. Opa Freek gedraagt zich soms een beetje vreemd en Lars is best bezorgd om zijn opa. We zijn benieuwd hoe het verhaal zal aflopen... Vrijdag konden we weer genieten van enkele leuke ateliers!